

Paul Burm

# De weg van de eenzaamheid

Ruta de La Lana

**D**e pelgrim die op zoek is naar stilte zal de Camino Francés mijden en de blik richten op minder gangbare routes. Paul Burm kwam op het spoor van de Ruta de la Lana, de zogenoemde 'wolroute' van Alicante naar Burgos. Over leeggelopen dorpen, een joviale slager en bezorgde vrouwen.

De Ruta de la Lana werd vierhonderd jaar geleden voor het eerst gelopen door Francisco Patiño uit het dorpje Monteagudo de las Salinas, dat thans 155 inwoners telt. Hij deed dit uit dankbaarheid voor zijn veilige thuiskomst na vijf jaar Turkse gevangenschap. Francisco heeft van die tocht een dagboek nagelaten waarin ook de route vermeld staat. Die route is in boekvorm en bewegwijzerd weer tot leven gebracht. De (Spaanse) tekst ervan heb ik vaak als achtergrondinformatie gebruikt, waardoor verdwalen tot een minimum beperkt is gebleven. Slechts op particulier terrein (landgoederen van soms 5 kilometer) waren geen gele pijlen aangebracht. De route is 380 kilometer lang en ligt op een gemiddelde hoogte van 1000 meter.

Een bevriend Zwitsers pelgrimsechtpaar om-

schreef de streek als eenzaam, met vervallen maar ook deels gerestaureerde leeggelopen middeleeuwse dorpen waar de achtergebleven bewoners vriendelijk en gastvrij zijn, waar weinig *albergues* zijn en weinig pelgrims voorbijkomen. Onderweg heb ik niet één medepelgrim gezien, waardoor ik in Burgos verbaasd was over de met pelgrims gevulde straten.

## Eeuwenoude wijnvaten

Na mijn start kwam ik na twee dagen lopen in de grootste plaats Cuenca, die een hypermodern station heeft aan de hogesnelheidslijn tussen Madrid en Valencia. Bij het naderen van Cuenca werd mij tweemaal ongevraagd door bewoners gewezen op het pelgrims-huis in een zijgebouw van de universiteitsbibliotheek.

De volgende etappe bracht mij door gehuchten die slechts in de zomer bewoond zijn door amper twintig bewoners. In Tondos trof ik een positief ingestelde jongeman, die bezig was een huis te verbouwen tot herberg. Toen later diezelfde middag een zoektocht naar een overnachtingsplaats in Albalate met de hulp van een bewoner vruchteloos bleef, bracht deze mij naar de volgende plaats, Villaconejos de Trabaque. Daar was de joviale slager P  p   de contactpersoon van de herberg in de voormalige pastorie. Eind augustus was ik hier in het gastenboek de 22ste pelgrim van 2013! P  p   is blij als er een pelgrim komt overnachten. Hij nodigt die dan uit om met andere pelgrimsvrienden uit het dorp de avond in zijn priv   *cueva*, een wijnkelder in de bergen, door te brengen. We zaten daar tussen eeuwenoude wijnvaten bij het haardvuur en genoten van de barbecue, salade en wijn.

*De Wolroute doet zijn naam eer aan.*

Foto: Paul Burm



### Twaalf inwoners en een bar

De Ruta de la Lana deed zijn naam eer aan door de ontmoeting met twee schaapskuddes. De herders zijn zeer genegen tot een alle-daags praatje. Voor het vervoer van hun kampeerspullen loopt er in de kudde een ezel mee. Een mooie ontvangst kreeg ik in het gehucht Taracueña. Dit dorpje heeft in de winter slechts twintig inwoners, maar 's zomers driehonderd, vooral jonge mensen uit Madrid. Nadat ik bij een bewoner had geïnformeerd naar een overnachtingsplaats, bracht deze mij naar een huis met een groot zwembad. De eigenaar vroeg mij meteen of ik een pelgrim was. Op mijn bevestiging nam hij mij resoluut mee naar een grote vleugel van zijn huis, waar ik een riant onderkomen voor die nacht kreeg. Ook mocht ik gebruik maken van het zwembad, wat heerlijk verfrissend was. Later op de avond bracht de eigenaar mij avondeten en ontbijt voor de volgende ochtend. Als tegenprestatie vroeg hij mij mijn pelgrimsmotieven op te schrijven. Die zouden verwerkt worden in een boek. Ook gaf mijn gastheer mij een beschrijving van de *cañon*, waar ik de volgende ochtend al snel doorheen zou trekken op weg naar misschien wel het hoogtepunt van de Ruta de la Lana: het dorp Caracena.

Vanuit de *cañon* is boven de bergwand al een kerk van het toeristisch gehucht Caracena te zien, dat slechts uit één straat bestaat. Eenmaal uit de *cañon* zie je dat vrijwel alle gebouwen gerestaureerd zijn. Op het einde van de straat staat de tweede kerk, San Pedro, waar op de deur een briefje hangt met de mededeling dat de sleutel te bevragen is in de bar. Is hier dan een bar, terwijl er volgens mijn boekje slechts twaalf mensen wonen? Jazeker: een jong stel beheert de bar, waar zowel de koffie als de *bocadillo* voortreffelijk smaakt. Na de koffie kon ik de kerk uit de tiende eeuw bekijken met uitleg van de jongeman. Hij was als Spanjaard benieuwd hoe Hollanders nu tegen de hertog van Alva aankeken.

Later op de dag kon ik tweemaal de weg niet vinden en ervoer ik dat de gehuchten met hun altijd aanwezige waterbronnen een praktische zegen voor de pelgrim zijn. Het zoeken naar de weg in de hitte maakte me extra dorstig, zelfs zo erg dat vrouwen mijn dorst opmerkten en mij ongevraagd uitnodigden om in hun koele woning iets te eten en te drinken. Misschien dat ze blij waren om



Caracena.

Foto: Windwhistler

een vreemdeling te zien. Zo gauw de toerist om de hoek kwam kijken, was het echter gedaan met het benaderen van de pelgrim.

Deze andere wereld trof ik in Santo Domingo de Silos: veel hotels, toeristen en zelfs een popfestival. Ik liep er mee in de stroom bezoekers om de mooie kloostergang te bewonderen. De stilte hing in het klooster dat zich vlak naast het festival, dat de hele nacht duurde, bevond.

De Ruta de la Lana is ideaal voor de pelgrim die de middeleeuwse stilte zoekt. De bekroning is de prachtige stad Burgos. De drukke kathedraal zelf is vanwege zijn ligging aan de Camino Francés bekend. Maar ver buiten het centrum is het koninklijke Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas zeker een bezoek waard. Al was het maar vanwege de stilte. 🍷

De gids *Ruta de la Lana: guía del peregrino a Santiago de Compostela de Cuenca a Burgos* (ISBN 9788493070601) van Jesús Herminio Pareja Pérez en Vicente Malabia Martínez is verkrijgbaar via [Aache.com](http://Aache.com).

Meer informatie over de Ruta de la Lana: [Decuencaasantiago.org](http://Decuencaasantiago.org) of via [Santiago.nl](http://Santiago.nl) > De weg naar buiten.