

Op weg naar Santiago tussen Genève en Le Puy

De Acceuil Jacquaire

Katrina van den Berg

De zon komt op vanachter de bergen. Het is halfzes. De rest van de camping slaapt als zij stilletjes het terrein verlaten. Het zwembad ligt er rimpelloos bij. Het restaurant waar ze de vorige avond gegeten hebben is stil. Ze hadden nog het ontbijt in het chaletje achtergelaten. De dag begint met de gebruikelijke afwegingen, hoe ver lopen we vandaag, waar slapen we en waar kunnen we geld trekken. Het is slechts een van de bijzondere overnachtingen tijdens de tocht van Genève naar Le Puy die Katrina van den Berg in juni 2006 maakte.

De Via Gebennensis (van Genève dus) kenmerkt zich niet door historische gebouwen of Jacobalia. Integendeel, het is een mooie route, zeer goed gemarkeerd met Europese Jacobsster en wit/rode markering van de GR65, maar oud? Zeker niet. De beeldjes van Jacobus onderweg zijn daar volgens de bordjes geplaatst na het jaar 2000 en de dorpen waar je door heen komt zijn oud, maar niet Middeleeuws en zelden historisch interessant. Genève natuurlijk wel. De kathedraal Saint Pierre, het oude vertrekpunt van pelgrims,



Foto: Peter Eerhart

de Bourg de Four en het oude centrum zijn zeker de moeite waard, evenals de boulevards langs het Meer van Genève en het park. En Le Puy kent u waarschijnlijk allemaal, dus dat hoef ik niet te beschrijven.

Wat maakt deze route dan zo bijzonder? Zal ik de schitterende natuur beschrijven? De ongelooflijk mooie vergezichten, de wilde bloemen, het water, de enige bankjes op de hele route (bij Tence)? Maar is deze route mooier dan de GR na Le Puy of door Zwitserland? Iedereen kent wel stukken camino die je je herinnert omdat ze zo indrukwekkend waren.

Voor mij is vooral bijgebleven de overnachtingsmogelijkheden. De campings met chaletjes, tenten of caravanes équipées, de gites d'étapes, de chambres d'hôtes, de hotelletjes, waren afwisselend goed, slecht of matig. De Topoguide van dit deel van de GR65 noemt ze allemaal. Wat er niet in staat is de *Acceuil Jacquaire*, letterlijk Jacobus Ontvangst.

Deze gastadressen zijn kenmerkend voor dit traject. Het houdt in dat, als je voorzien bent van een pelgrimspas, voor een gering bedrag zeer hartelijk wordt ontvangen door het gastgezin, een warme maaltijd krijgt 's avonds, onderdak en ontbijt. En wat nog veel wezenlijker is, ze hebben begrip voor problemen als blaren, dorst, en zijn bereid hun huis met je te delen. Vooral als je Frans spreekt, zijn het geweldige ervaringen. Een man, die een taart voor je bakt, nadat hij, achter zijn Middeleeuws huis, de waslijn voor je heeft vrijgemaakt om je was op te hangen. Een vrouw, die haar badka-

mer tot je beschikking stelt in het volste vertrouwen haar persoonlijke (waardevolle) zaken achterlaat. Ze maken speciale, regionale gerechten voor je klaar, laten je mee genieten van zelfgemaakte jam en Vin de Noix. Op één adres waar we de avond tevoren gesproken hadden over muziek, werden we gewekt met Julian Bream op de luit. Om zes uur 's ochtends!

De *Accueil Jacquaire* adressen staan allemaal in het gele boekje van de Association de Saint Jacques de Rhône-Alpes. Er zijn ook adressen, alleen maar voor dépannage, dus als je pech hebt. Ook die waren uiterst behulpzaam. Deze route is vrijwel gespeend van Nederlanders, omdat het natuurlijk niet een logisch stuk is komend uit Nederland of België. Je medepelgrims zijn veelal Duitsers of Duitssprekende Zwitsers zodat je soms op een gastadres drietalig (Duits-Frans-Nederlands) bezig bent. Realiseer je wel dat de meeste adressen slechts één slaapkamer hebben. Bij topdrukke in juli of augustus kan het dus makkelijk vol zijn. Sommige overnachtingsplekken worden bovendien in de zomervakantie als huisje per week verhuurd en zijn dan dus niet beschikbaar. Voor mij gaven deze gastvrije adressen een bijzondere dimensie aan het pelgrimeren langs een route die anders voornamelijk uit toeristische motieven schijnt te zijn ingegeven. Pelgrims uit de Middeleeuwen zijn waarschijnlijk vanuit Genève via Lyon naar Le Puy gelopen maar ik weet niet of ze net zo hartelijk ontvangen zijn als wij langs deze onvergetelijke weg.

Korte routebeschrijving

In Genève is het station vlakbij het meer en het centrum van de stad. Het verdient aanbeveling om het eerste stuk door de buiten-

wijken de tram te pakken, eventueel tot aan de grens met Frankrijk in Bardonnex. Voor alle informatie zie website van VVV Genève. In feite loop je alsmaar langs de zijkant van de hoge Alpen, richting Rhône tussen Lyon en Valence. Pelgrims, die slechts een week de tijd hebben, kunnen de tocht eventueel onderbreken in Le Grand Lemps, waar een station is aan de lijn Grenoble – Lyon. Het is dus ook mogelijk om in Le Grand Lemps te beginnen. De tocht van 320 km is in twee weken te doen, maar wij hebben er drie weken overgedaan. Het is veel klimmen en dalen maar niet vreselijk zwaar.

Nadat je de Rhone overgestoken bent bij Chavanay, lijkt het heel erg te gaan stijgen, maar ook dat valt mee. De cols zijn niet al te hoog, de mensen behulpzaam en een deel gaat zelfs over een oud spoortraject, waarvan de bruggen nog staan, zodat het wel heel geleidelijk omhoog gaat. Het is wel het begin van het Massif Central maar ook de onvergetelijke vergezichten van de Massif du Meygal.

Uiteraard ben ik gaarne bereid inlichtingen te verstrekken aan belangstellenden. Tel.076-5413337. kber@xs4all.nl

Praktische informatie;

Treinreis heen met City Night Line van Amsterdam/Arnhem naar Geneve met overstap in Basel. Treinreis terug vanaf Lyon met de TGV naar Brussel. Alleen de treinreis en de eerste twee overnachtingen gereserveerd, verder met mobieltje steeds een etappe vooruit gebeld.

Literatuur: *Topoguide GR65 Sentier vers Saint Jacques de Compostelle via Le Puy-en-Velay* ISBN 2-7514-0029-9 en de gids van de *Association Jacquaire* (Livre Jaune). Eventueel lopen van Le Puy naar Lyon volgens de route van uitgever *Chamina Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle De Lyon au Puy en Velay* ISBA 2-84466-056-8