

Fietstocht zaterdag 24 juni 2017 regio Utrecht/Rivierenland

Zaterdag 24 juni was het dan zover. Hoewel er eerst niet zoveel belangstelling leek te bestaan, verzamelden zich uiteindelijk toch nog 14 enthousiaste fietsers aan de westkant van station Geldermalsen voor de eerste fietstocht van de regio Utrecht/Rivierenland van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Karine van Drunen had voor ons een tocht bedacht door het mooie Betuwse land van ruim 50 kilometer.

Het weer was ineens omgeslagen, was het donderdag de 22e juni nog tropisch warm, voor die dag gaven de weerprofeten geen zon, flinke wind en vooral in de middag kans op regen. Geen van de deelnemers had zich daardoor laten afschrikken. Iedereen was zelfs aan de vroege kant zodat we ruim voor half 10 op de pedalen gingen. We fietsten eerst oostwaarts, naar de andere kant van het station en na de brug over de Linge sloegen we rechtsaf, door Tricht. Via de Groeneweg bereikten we Buurmalsen voor onze eerste koffiestop in de Hervormde kerk aldaar.



We moesten nog wel even geduld hebben voor we aan de koffie konden want we kregen een uitgebreide rondleiding van Dick van Maaswaal. De kerk uit de eerste helft van de 15e eeuw heeft de beeldenstorm goed doorstaan, hoorden we. De pastoor koos eieren voor zijn geld en ging verder als dominee. Dat deze kerk vroeger regelmatig pelgrims ontving die op weg waren naar het zuiden, is nog altijd te zien aan het vergulde windvaantje op de toren. In tegenstelling tot de gebruikelijke haan is hier een echte Jakobsschelp te zien. In de kerk zijn een

aantal muurschilderingen opgedoken van onder dikke lagen pleisterkalk. Sint Jacob is goed te zien. Voor restauratie van de andere schilderingen ontbreekt het geld.

Na de rondleiding was er behalve de koffie ook een heerlijk door Karine zelf gebakken stukje Santiagotaart. Bovendien had onze gids voor deze dag een echte credencial gemaakt waar we direct de eerste stempel in kregen.

Daarna fietsten we richting het zuiden, door het fraaie oranjestadje Buren, en de dorpjes Erichem, Kapel-Avezaath en Wadenonien. Vervolgens westwaarts, door Est naar Neerijnen.

Daar wachtte ons weer een verrassing. We gingen op bezoek bij Jozef van den Berg, een voormalig poppenspeler en acteur die al meer dan 25 jaar leeft als kluizenaar in een zelfgebouwd kapelletje. Deze bijzondere man vertelde ons hoe hij door God werd geroepen waarna hij zijn hele bestaan heeft omgegooid. Ook ging hij uitgebreid op onze vragen in.





Omdat het ondertussen was gaan miezeren waren we behoorlijk afgekoeld en werd het tijd verder te gaan. Na een kort ritje dat ons langs het fraaie kasteel Neerijnen voerde, bereikten we het Stroomhuis in Neerijnen. In dit schakelhuis van de voormalige PGEM is tegenwoordig een prima horecagelegenheid met op de bovenverdieping wisselende exposities van regionale kunstenaars. Daar konden we onze boterhammen opeten en een warm drankje bestellen. Net als op de fiets, werden er door de deelnemers allerlei pelgrimservaringen uitgewisseld.

Toen iedereen verzadigd was, maakten we een ommetje over de Waalbandijk langs kasteel Waardenburg naar het vroegere Sint Jacobi Gasthuis in Waardenburg. In dit pand is sinds 1995 een Medisch Centrum gevestigd. Ernaast staat een beeld van een pelgrim, dat symbolisch is voor de taken van het centrum in het heden en verleden. De schaduw daarvan vormt om 12 uur 's middags een esculaap, een eeuwenlang symbool van de artseneij.



Via het kasteelbos fietsten we vervolgens terug naar het Stroomhuis en verder naar het noorden. De miezer werd nu helaas wat hardnekkiger. Na Meteren ging het door het veld richting Enspijk en nog een korte stop bij de kerk van Deil waar we een fraaie zonnewijzer bewonderden, fietsten we naar onze laatste stop. Een echte kersenboomgaard waar we overheerlijke kersen konden proeven en kopen met een drankje erbij.



Daarmee zat de fietstocht er bijna op. Station Geldermalsen was nog slechts een paar honderd meter. Karine, nogmaals bedankt voor het organiseren van deze fraaie tocht. Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar!

Elly Euverman