

### In deze nieuwsbrief:

- Regiovergadering 28-03 in Nieuwegein.
- Afscheid Hannie
- Regiocommissie samenstelling
- Oproep vacature regiocommissielid

### Reguliere activiteiten

- Café St. Jacques
- Spaans oefenen
- Camino leesgroep

### Wisselende activiteiten

- Wandeltocht 21-03-2020 Mirakel van Amsterdam
- Voorjaarswandeling 04-04-2020



Beste lezer

Het jaar is voorbij gevlogen en dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. Een jaar dat vreugde bracht en verdriet gaf. Dat geldt waarschijnlijk voor iedereen. Soms beleven we pieken en soms gaan we door dalen. Gelukkig niet alles en allemaal tegelijk en zo kunnen we met elkaar feesten of elkaar troosten. Een flink aantal pelgrims waren dit jaar op diverse Camino's onderweg en zijn in Santiago de Compostela of een van de andere bedevaartsplaatsen aangekomen. De commissie blikkt vooruit en is achter de schermen al met 2020 bezig. Dat is te lezen in deze nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier en hopen u te ontmoeten in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet van de regiocommissie,  
Jos, Sjaan, Maaike en Elisabeth

--

Reacties naar: [regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl](mailto:regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl).

Website: <https://www.santiago.nl/utrecht-rivierenland>

---

## Regiovergadering 28-03-2020

In 2019 is het helaas niet gelukt om een regiodag te organiseren. We hebben nu een commissie samengesteld en op zaterdag **28 maart** gaan we samenkomen in Nieuwegein. De locatie staat al vast: **Fort Vreeswijk 1a**: in het Arsenaal van het Dorpshuis. Samen met Bert van der Winkel, Hans van der Velden, Wessel Wesseldijk, Sjaan Kasander, Maaïke van Asch en Elisabeth Le Belle zijn we hard aan het werk om een mooi programma samen te stellen en die dag een inspirerende inhoud te geven. De dag kan alleen slagen als u hierbij bent. **Noteer deze datum al vast in uw agenda, dan gaan we u daar ontmoeten!** We houden u op de hoogte zodra inschrijven mogelijk is.



---

## Afscheid Hannie Thijssen



Tijdens de laatste regiocommissievergadering op 27 november hebben we afscheid genomen van Hannie, onze regio-secretaris. Zij had al eerder dit jaar aangegeven dat zij per 31-12 haar vrijwilligerstaken bij het genootschap wilde beëindigen. Een bevlogen, gedreven trouw mens en altijd paraat. Als informant was zij elke vrijdag te vinden in het huis van Sint Jacob. Daar maakte zij enthousiast, sinds 2009 tot 2019, de beginnende pelgrim wegwijs en informeerde over de (on)mogelijkheden, die de diverse Camino's met zich mee kunnen brengen. Voor de terugkomende pelgrim was er altijd een gezellige babbel met koffie of thee. Die gezelligheid en dat belangstellende luisterende oor had ze ook in Santiago in de "Huiskamer" inmiddels twee keer de soms geëmotioneerde pelgrim na tocht opving en rust gaf. In 2013 is ze in de regiocommissie gestart als secretaris. Zoals Paul Mulders voorzitter die de verrassing van de vergaderavond was) schetste: een betrokken vrouw met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ze regelde altijd de zaken gedaan moesten worden en was nergens te beroerd voor. ideale vrijwilliger en dat kunnen wij allemaal onderschrijven! Mooi is haar verbondenheid met Utrecht, haar geboortegrond wordt niet vergeten. Venlo krijgt met Carnaval een bezoek. Woorden van het landelijk



waar ze de lange (de ex-haar die Zij is de maar jaarlijks bestuur

(Lidwien): een betrokken lid, heel actief, zichtbaar en positief. De commissie hebben haar, als dank voor haar jarenlange trouwe dienst, met bloemen, een bronzen beeldje gefêteerd. De Speld van het genootschap werd door Paul opgespeld en het glas overhandigd zodat ze bij een wijntje nog eens deze tijd kan memoreren. Ze was van dit alles onder de indruk.

We gaan je missen Hannie, maar zien je vast wel bij een van de bijeenkomsten. Je verzet de bakens en krijgt meer tijd voor jezelf. Er zelfs staat alweer een Camino gepland.

Je bent een mooi en goed mens! Dankjewel voor de vele gezellige en constructieve uren voor het Genootschap.



## Regiocommissie samenstelling

Op dit moment bestaat de commissie uit 4 personen. Wie zijn dan de mensen die het reilen en zeilen in regio Utrecht/Rivierenland behartigen? Wij stellen ons voor zodat u een gezicht krijgt bij commissie en een indruk krijgt wie wij zijn.

**Jos Notenboom:** Penningmeester.



Als enig lid van de regiocommissie ben ik nog nooit in Santiago geweest. Dat is natuurlijk wat vreemd. Enerzijds schrikken de verhalen van de hordes over de Camino me af, anderzijds is het een goed gevoel de Camino naar Santiago nog altijd te kunnen oppakken. Hij is er en loopt niet weg. Verder loop ik veel en ook veel pelgrimswegen. Liefst in rust en door de natuur. Ik voel me erg verbonden met de grote Europese traditie van de grote pelgrimswegen. Vooralsnog is Frankrijk voor mij het beste bewaarde geheim van de Camino. In Spanje deed ik vele jaren geleden veldwerk en toen ik daar die merkwaardige lui zag lopen aan de rand van de weg in de brandende zon begreep ik daar niets van. Nu gelukkig wat beter. Mijn taak in de regiocommissie is bescheiden.

Dat kan ook niet anders naast mijn voltijdsbaan.

**Elisabeth Le Belle:** Commissielid wandelingen en (tijdelijk) aanspreekpunt

Sinds 2012 lid van het Genootschap. In 2017 aangekomen in Santiago. Ik wilde wat terug doen voor alle gastvrijheid die in die 5 jaren is ondervonden. Sinds 2016 heb ik, in opvolging van Tonny Vet, de voor- en najaarswandelingen en de Camino aan het Wad voor de regio georganiseerd. Erg leuk om te doen en steeds weer mooie ontmoetingen. Natuurlijk kost het wat tijd, maar het is ook dankbaar en leuk werk. Binnen de regiocommissie denk ik mee over hoe we het jaar invullen en iets extra's kunnen organiseren voor de ca. 1100 leden in deze regio. Dit jaar (2019) zijn we, binnen de commissie, door allerlei privéomstandigheden niet in de gelegenheid geweest om een jaarvergadering of iets anders te organiseren. In 2020 hoop u bij één van de wandelingen, de voorjaarsbijeenkomst, de leesgroep of Café St. Jacques enz. te ontmoeten.



ik

**Maike van Asch** Commissielid



Sinds 2012 ben ik lid van het Genootschap en heb sinds die tijd verschillende Camino's of delen daarvan gelopen. Zelfs in Ierland!. Als hospitalera heb ik twee keer in Galicië mogen werken, een mooie verrijkende tijd waarbij je zoveel mensen uit alle windstreken ontmoet, spreekt en een luisterend oor bent. Het werken in de Camino bibliotheek geeft veel voldoening en ook daar staat verbinden hoog in het vaandel. Een reden om ook maandelijks bij de leesgroep te zijn en te ontdekken wat de ander in die boeken heeft gelezen en ontdekt.. Vanaf december ben ik lid van de regiocommissie, deze nieuwe uitdaging kan er nog wel bij.

### **Sjaan Kasander** Commissielid

Ik heb in het verleden twee keer de Camino Ingles gelopen van Ferrol naar Santiago met mijn twee volwassen kinderen. De Camino heeft me veel geleerd: loslaten en erop vertrouwen dat het wel goed zal komen (iets dat ik voor die tijd nauwelijks kon) en ook heeft het me geleerd om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik durf zelfs te stellen dat de Camino mijn leven blijvend ten goede veranderd heeft. Toen de oproep kwam om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de regiocommissie heb ik dan ook niet gearzeld om daar deel van uit te gaan maken. Als parttime lerares Engels en oppas-oma heb ik nog wel wat tijd over om mijn steentje bij te dragen in deze commissie.



---

### **Oproep vacature regiocommissielid (herhaling):**

Zoals u leest zijn hierboven en stel bevlogen mensen, maar de commissie is nog niet compleet. Taken zijn ook nog niet verdeeld, want we leggen de loper uit voor nog een extra commissielid. De commissie vergadert 4 x per jaar of zo nodig vaker. Zoals bij de voorbereiding van de regiodag en in 2021 de landelijke dag. Wat wordt er dan verwacht van een nieuw commissielid? Gewoon: meedenken. Ideeën aandragen om ontmoetingen te en verbindingen te realiseren voor de leden van de regio. Hierbij t denken we aan filmavonden, wandelingen, Camino leesgroep, fietstochten, lezingen enz. Wij kijken uit naar de reacties en verwachten dat er uit de groep lezers vast wel nieuw bloed voor het bestuur komt.



---

### **Spaans oefenen?**



Wat doe je als je op je Camino een Spaans tentje binnen stapt? Ook als je alleen Nederlands spreekt kom je best wel aan een hapje en een drankje. Maar het kan leuker. Deze tip kregen we van Mick en Stijn, de barkeepers van Champañería Los Amigos ( Voorstraat 56 - Utrecht). Iedere maandagavond van 20:00 -21:30 uur kun je hier Spaans oefenen met Spanjaarden. Zij willen ook een beetje Nederlands leren, dus je kunt meteen iets terug doen. Er zijn altijd studenten van de Spaanse studievereniging Adelante aanwezig om je te helpen. En een glaasje Cava maakt het geheel misschien wat vloeibaarder/vloeiender?

## Reguliere activiteiten

### **Café Sint Jacques**

Maandelijks op iedere tweede donderdag van de maand van 17.00-19.00 uur in het Spaanse café Champañeria [Los Amigos](#), Voorstraat 56 in Utrecht. Een gezellige ontmoetingsplaats om je ervaringen te delen, nieuwe ideeën op te doen, oude bekenden te ontmoeten of juist nieuwe mensen te leren kennen. En je kunt met al je vragen terecht bij de altijd aanwezige en ervaren pelgrims.



### **Camino leesgroep**

2e donderdag van de maand is er van 15:30 - 17:00 uur in het Huis van Sint Jacob aan het Janskerkhof 28A in Utrecht de Camino Leesgroep. We zijn nu bijna 3 jaar bezig en hebben al veel verschillende boeken gelezen: filosofische; historische en komische. Ook zijn we al door vele landen getrokken en aangekomen in Santiago; Rome en Jeruzalem. Leuk is ook dat er soms zelfs een schrijver langskomt om over zijn avonturen te vertellen. Al 6 keer hebben we dit geluk gehad en er volgen er meer. Van onze Camino Leesgroep krijg je geen vermoeide voeten, maar misschien wel een droge mond. Geen nood, na afloop gaan we altijd naar het café St. Jacques bij "Los Amigos". Aanmelden via: [bibliotheek@santiago.nl](mailto:bibliotheek@santiago.nl)

Elke



## Wisselende activiteiten

### **Wandelingen**

In de planning staan wandelingen:

**21-03-2020** wandeling onder leidingen van André Dorrestein naar Het Mirakel van Amsterdam. Zie de aankondiging verderop in deze nieuwsbrief.

**04-04-2020** Noteer alvast de voorjaarswandeling die weer samengesteld wordt door Boudewijn, Carla, Ellie en Elisabeth. De voorbereiding hiervan is op volle toeren. Informatie volgt.

---

## **STILLE OMGANG 2020: Het Mirakel van Amsterdam**



Loopt u in dit jaar met ons mee met de pelgrimstocht vanuit Utrecht naar Amsterdam?

In de nacht van 21 op 22 maart wordt [de Stille Omgang](#) gehouden, een gebeurtenis die teruggaat tot het jaar 1345. Deze tocht herdenkt het [Mirakel van Amsterdam](#).



Vanuit de Dominicuskerk (Oog in Al) in Utrecht wordt voor de 21<sup>ste</sup> keer de bedevaarttocht naar Amsterdam gehouden. Een voettocht van ongeveer vijftig kilometer.

Op 21 maart 2020 vertrekken we om 08:30 uur vanaf de Dominicuskerk in Oog en Al, Palestrinastraat 1 in Utrecht. Onderweg zijn er diverse rustpauzes ingelast.

In Amsterdam sluiten we aan bij de Stille Omgang. Om 22.30 uur wonen we de mis bij in de Rooms-Katholieke kerk "De Krijtberg" aan de Singel 446.

De voettocht staat open voor iedereen die de intentie van de bedevaart eerbiedigt. Het is ook mogelijk om onderweg in te stappen. Daarnaast is het aan te raden om ruim van te voren, voor deze afstand, met wandelen te oefenen.

De inschrijvingskosten voor de tocht en de terugreis bedragen € 45,-. Vervoer naar Utrecht is hierbij inbegrepen evenals een verzorgde maaltijd tijdens de langste stop. Maximaal aantal deelnemers is 35 personen.

HartelijkDe inschrijving loopt via André Dorrestein ([anco55@hotmail.nl](mailto:anco55@hotmail.nl)) onder vermelding van naam, emailadres, mobiel nummer en diëetwensen, en sluit op 15-03-2020.

Met hartelijke groet,

André Dorrestein



---

Het ledensecretariaat van het genootschap blijft graag op de hoogte van veranderingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is aan te passen door in te loggen op de website van [het Nederlands Genootschap van Sint Jacob](#):

- Klik op het woord [inloggen](#) rechtsboven in de grijze balk.
- Vul je gebruikersnaam\* en wachtwoord in
- Klik op Inloggen.
- Klik op de tekst [Mijn profiel](#) rechtsboven in de grijze balk.
- Klik op het tabblad Bewerken.
- Wijzig de gegevens die gewijzigd moeten worden.
- Rol naar beneden
- Klik op Opslaan.

Wijzigingen kunnen ook per email doorgegeven worden aan de ledenadministratie: [ledenadministratie@santiago.nl](mailto:ledenadministratie@santiago.nl).

\* Uw gebruikersnaam is meestal gelijk aan uw e-mailadres.