



St.Jacobwandeling 2017

22 juli 2017 was de regio St. Jacobwandeling in het Zwanenwater te Callantsoog. St Jacobus had voor voortreffelijk weer gezorgd en om 10 uur waren de meesten gearriveerd op de parkeerplaats. Daarna snel op naar de werkschuur waar de koffie reeds klaar stond met een heerlijke gevulde koek.

De belangstelling voor deze wandeling was zo groot dat we ons strikt hebben moeten houden aan de inschrijfdatum en toch waren we met 62 personen, omdat mensen die zich niet opgegeven hadden toch waren gekomen.

Om halfelf zijn we in twee groepen het door Natuurmonumenten beheerde Zwanenwater ingegaan onder leiding van twee natuurgidsen. Eerst over de gebaande paden en later de onbekend paden, zoals de verborgen dijk en het schotse veld. Bij tussenstops kregen we veel informatie over de unieke samenstelling van de flora en fauna in dit natuurgebied en het beheer van dit unieke gebied. In het duingebied hadden we zelfs een ontmoeting met de St. Jacobsvlinder.

De wandeling was niet lang in km 's maar door de toelichting over alles wat te zien was kwamen we na 2,5 uur genieten weer bij de start locatie.

Vandaar in groepsverband naar het dorpsplein van Callantsoog waar de lunch voor ons gereed stond.



Geschreven door Peter Jongh Visscher

