



**NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB
REGIO NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET IJ**

Graag nodigen wij u uit voor de regiobijeenkomst op
13 oktober 2018 in **De Blijde Mare, onze refugio:**
Kajakstraat 60 1826 DN te Alkmaar, tel. 072 5622627

OPENBAAR VERVOER: Bus 3 vertrekt 2 maal per uur vanaf het NS Station Alkmaar richting Daalmeer (halte Europaboulevard). (9:23 en 9:53) Bus 2 vertrekt 2 maal per uur vanaf het NS Station Alkmaar richting Daalmeer, (halte Laan van Bath). (9:32 en 9:53) Bus 4 vertrekt 2 maal per uur richting Daalmeer (halte laan van Bath) (9:39 en 10:08). Mensen die met de trein uit richting Hoorn, Den Helder komen kunnen ook op Alkmaar Noord uitstappen. En daar bus 3 en 4 nemen richting Daalmeer. Bus 3 (halte Europaboulevard). (9:31). Bus 4 (halte laan van Bath). (9:50).

ROUTE MET DE AUTO: **De Blijde Mare** is gelegen in de directe nabijheid van het Winkelcentrum De Mare in Alkmaar Noord. Op de randweg (N245) kunt u vanaf de afslag "De Mare" de borden naar het winkelcentrum volgen. Daar is een groot parkeerterrein. Aan de oostzijde van het parkeerterrein vindt u "De Blijde Mare". U kunt ook de afslag "De Mare" nemen, daarna direct linksaf (Zuiderzeeweg) en vervolgens op de T-kruising rechtsaf (Wielingenweg). U volgt deze weg waarna u vanzelf bij "De Blijde Mare" komt. Hier is weinig parkeerruimte.

Programma

10.00 Ontvangst met koffie of thee en iets erbij

10.30 Opening en mededelingen door dagvoorzitter Arianne Hartenberg

10.45 Pelgrimsparade

Belevenissen van hen die de tocht naar Santiago hebben gemaakt of vooruitblikken van pelgrims op de reis die zij willen gaan maken.

11.30 Tweede kop koffie of thee

12.00 Vervolg Pelgrimsparade

12.45 Lunch (altijd goed verzorgd)

Tijdens en na de lunch is er gelegenheid om verder te praten, kennis te maken met nieuwe leden, een frisse neus te halen of dat met elkaar te combineren.

13:45 Presentatie 'Durven Zijn', door Henk Murrarij.

Een verhaal wat tegen de stroom ingaat maar tegelijkertijd herkenbaar is voor iedereen.

15.00 Café Saint Jacques: gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een drankje (voor eigen rekening).

Bijdrage in de kosten voor deze bijeenkomst ad € 8,- p.p. (inclusief lunch) kunnen bij aanvang van de bijeenkomst worden afgedragen (indien u zich opgeeft, en niet meer afmeldt, verwachten wij ook dat u komt)

OPGAVE VOOR 6 oktober 2018 STUREN OF E-MAILEN AAN CARLA MÖRING,
REGIOCONTACTPERSOON, KLIPPERSTRAAT 50, 1826 DX ALKMAAR Tel. 072 5646466
E-mail: regio.noord-holland-benoorden-t-ij@santiago.nl

Liefst door in uw email op de regel onderwerp te zetten:

Naam + wel/niet+ aantal + deelname pelgrimsparade ja/nee+uw evt. plannen.

(Dit is stukken handiger: er hoeft dan niet steeds een bijlage geopend te worden)

Naam:

Neemt: WEL/NIET deel aan de regiobijeenkomst op zaterdag 13 oktober 2018

AANTAL PERSONEN:

Wil WEL/NIET iets vertellen over zijn ervaringen of plannen

Heeft PLANNEN om dit jaar naar Santiago te lopen/fietsen: JA/NEE

GEPLAND TRAJECT:

Geeft zich op om mee te helpen organiseren:

0 - Najaarsbijeenkomst november 2019

Bijlage middagprogramma

Henk Murrarij is pelgrim, levensontdekker en debuterend romanschrijver.

In zijn boek 'Durven Zijn', neemt hij ons mee in zijn verhaal. Een verhaal wat tegen de stroom ingaat maar tegelijkertijd herkenbaar is voor iedereen.

Introductie door Henk:

Op 6 maart 2016 werd ik uitgezwaaid door vele vrienden, familie, collega's en bekenden en startte ik van huis om de 'camino' te lopen naar Santiago de Compostela en daarna nog zo'n 90 kilometer verder naar de kust van Finistère. Op zich niet zo bijzonder want veel mensen lopen tegenwoordig de camino en zijn op zoek naar zichzelf. Het is zelfs heel hot op dit moment.

Een maand voor vertrek kreeg ik van de kinderen van mijn broer, die twee jaar daarvoor overleed – een gedeelte van zijn as mee. Enerzijds om nog eenmaal samen te reizen en anderzijds een mooi plekje voor hem te zoeken. Uiteindelijk reisde hij mee tot het einde en heb ik hem in Finistère achtergelaten.

Ik schrijf achtergelaten maar voor mijn gevoel hebben we elkaar in Finistère losgelaten om vervolgens allebei een nieuw pad in te slaan.

Onderweg waren wij, hoe gek het misschien klinkt, samen in gesprek.

Een onvergetelijke levensreis waarbij ik meer en meer in de bewustwording terecht kwam. Eenmaal thuis was de impact van mijn reis enorm en wist ik niet zo goed welke kant ik uit moest. Ik besloot mijn verhaal te gaan schrijven en heb mijn belevenissen in romanvorm omgezet. Voor mij is het een heel bijzonder verhaal geworden als debuterend romanschrijver. Met 'Durven Zijn' publiceert ik een verhaal wat tegen de stroom ingaat, maar tegelijkertijd herkenbaar is voor iedereen.

Het is enerzijds een boek waarin ik mijn belevenissen van mijn reis beschrijf; wat er zoal voor gedachten voorbijkomen en hoe ik terugkijk op mijn leven. Samen loop ik met mijn broer op in mijn boek en zijn we in gesprek over de zin van het leven.

Anderzijds is het een boek om te laten zien dat we ons veelal aanpassen aan hoe anderen ons willen zien. De onzekerheid over hoe anderen je zien, voorkomt vaak dat je durft te zijn.

In mijn debuutverhaal laat ik zien dat dat anders kan.

Want alles gaat zoals het gaat, ook al is dat anders.