

Viering naamdag van St Jacob op 24 juli 2016

Onder begeleiding van het Jacobus gilde van Zeeland, liepen wij, pelgrims van het Genootschap van St Jacob naar de Jacobus kerk.

Daar werd een pelgrims mis gehouden om de naamdag van Jacobus te vieren.

Na afloop op naar het clubhuis van het Gilde en er was koffie en gebak. Koffie van het Gilde, gebak van het Genootschap. We mochten volgend jaar weer terugkomen.

De leden van het Genootschap hebben in "de Maashorst" nog 10 km gewandeld.

Was eigenlijk wel een mooie afstand op zo'n warme dag.



Driemaal Jacobus: Jacobus Gilde, Jacobus Genootschap en onze Jacobus himself.