



Verslag Jacobusdag 28 juli Zeeland

Op zondag 28 juli hebben we als Regio Den Bosch samen met onze Gildevrienden uit Zeeland de naamdag van Jacobus op passende wijze gevierd. We begonnen al lekker vroeg om 09u met een Mis in de Jacobuskerk, voorafgegaan met trommels en vaandels door het Gilde.

Na de Mis worden we weer allerhartelijkst ontvangen met koffie en traditioneel gebak in het Jacobushuis waar we ook aan een plechtige plaatsing van een gedenksteen in de Jacobuskapel meemaken van de heer De Groot die veel betekend heeft voor het Gilde.

Na de bijeenkomst wandelen we de Maashorst in, door de bossen en over de hei, waarbij we genieten van een lunch op boomstammen en leuke stand up anecdotes van enkele deelnemers als Pelgrim onderweg.

Na de wandeling die iets uitliep naar 13 kilometer hebben we in de tuin van cafe 'De Pastorie' nog gezellig nageborreld en bijgepraat. We willen de vrijwilligers van het Gilde en alle deelnemers graag danken voor deze fijne dag.

Met vriendelijke Groet, Erik Arts

