

## Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2020



*Beste mede pelgrims Regio Den Bosch e.o.,*

*Dit jaar hebben we weer een leuke groei mogen beleven in diverse activiteiten. Naast de goedbezochte maandelijkse wandelingen in de Regio en Camino Cafe's in Den Bosch hebben we 2 ledenbijeenkomsten gehad in Velp en Zeeland, 2 fietstochten in omgeving Zaltbommel en Schijndel, en hebben veel vrijwilligers weer meegedaan aan Pelgrimeren met de jeugd.*

*Theo Vergeer is onze nieuwe Financieel Coordinator, en heeft de taken van Jos van Berkel overgenomen, we hebben inmiddels 5 coordinatoren, zo regelt naast Theo Vergeer onze Rinse Janse de wandelingen, Esther Kuijsters het Camino Café, Henk en Mientje de Jeugd en Erik Arts de Regio coordinatie, waarmee we weer een vaste groep vrijwilligers hebben.*

*Maandelijks wandelen iedere 4<sup>e</sup> zaterdag van de maand tussen de 25 en 40 leden een mooie natuur route, iedere keer uitgezet door andere vrijwilligers, waarbij we om 09u verzamelen bij de koffie uit de autokofferbak, en tijdens de pauze genieten van een Brabants worstenbroodje op een originele locatie. Net als in 2018 hebben we dit jaar ook met een buurregio samengewandeld, dit jaar in de mooie Hazenputten en het Dommeldal oostelijk van Sint Oedenrode samen met de Regio Zuid Oost. Wat is het toch heerlijk wandelen en ontmoeten samen in ons mooie Brabant, we hebben dit jaar gewandeld in het Dommeldal, de Maashorst, De Moerputten en langs het zolenlijntje en Frederik Hendrikkazerne westelijk van Den Bosch, naar de Maas via Engelen, De Peel en omgeving Zeelandse bossen, en over de mooie maasdijk naar Velp en Grave. Inmiddels hebben we een vaste groep met vrijwilligers en deelnemers die iedere maand weer zorgen voor een klein wandelfeestje.*

*Iedere 2<sup>e</sup> woensdag van de maand organiseert Esther Kuijsters met haar dochter ons eigen Camino Café tussen 19 en 21u in t Maria Paviljoen Den Bosch, wat vanaf de start in 2018 druk bezocht is, gemiddeld 25 bezoekers, die ons weten te vinden ook via Facebook, waaronder veel nieuwe gezichten van geïnteresseerden in ons Genootschap en de mooie reis naar Santiago, heel inspirerend dat zoveel nieuwe mensen ons in de Regio bezoeken.*

*Mientje vd Graaf en Henk Murraij hebben ook dit jaar weer het pelgrimeren met de jeugd verder uitgebouwd samen met de collega's van Vessem en diverse leden van de Regio hierbij kunnen betrekken.*

*Zo hebben we ook dit jaar weer met middelbare scholieren vanuit het Fioretti College te Veghel naar de Abdij van Berne gewandeld, waar de leerlingen werden ontvangen door pastoor Joost Jansen en hier hun meegenomen steentje konden neerleggen, heel mooi.*

*Arie Heijstek en Stephanie van Breugel hebben ieder in de maand mei en september een mooie fietsdag georganiseerd. Een vast groepje van enthousiaste fietsers wist ook dit jaar er weer een fijne dag van te maken, zodat we dit graag ook willen gaan uitbouwen de komende jaren. In de maand oktober hebben we samen met de mensen van "Berne Anders" de film 'The Way' bekeken en*

*besproken, en in de maand juli hebben we samen met Het Jacobus Gilde in Zeeland de naamdag van Jacobus gevierd wat een hechte band met dit fijne Gilde heeft opgeleverd.*

*Tot slot hebben we 2 ledenbijeenkomsten gehad, de voorjaarsbijeenkomst vond plaats in Velp bij de gastvrije mensen van Avant Spirit in het voormalige Emmauskloostertje onder leiding van Marc van der Linden die op deze plek een echte Pelgrimsherberg aan het opstarten is, en onze eigen Henk Murraij die hier gast aan huis is. Onze formule is hierbij eerst een frisse wandeling van ca 10 km, waarna de soep en broodjes genuttigd worden, en we een vol middagprogramma presenteren. Vanuit het landelijk bestuur was Monique Walrave aanwezig die de visie en ontwikkelingen landelijk aangaf, we hebben de dames van Camino Comfort uitgenodigd hun organisatie toe te lichten en ook heeft Frans van Baars zijn ervaringen over de Zilverroute ons verteld, afgesloten met een Café St Jacques.*

*De Najaarsbijeenkomst hebben we mogen organiseren op locatie bij het Zeelands Jacobus Gilde, ook hier zijn we gestart met een mooie wandeling door de Zeelandse bossen, waarna het gezellige Gilde Team ons verwelkomde met broodjes en een soepje, en we de formele zaken, waaronder de begroting hebben besproken, Marjan en Veronie een boeiende presentatie gaven over hun wandeling vanuit Sevilla naar Santiago, en we heerlijk hebben genoten van de Gilde verhalen en vendels ter plekke, aangevuld met de Borrel St Jacques.*

*We hebben een redelijk stabiel ledenbestand van ca 750 pelgrims en hopen met deze activiteiten een goede invulling te geven aan het lidmaatschap van het Genootschap en ook het komende jaar weer nieuwe en bestaande leden te mogen verwelkomen.*

*Namens de Regio Commissie Den Bosch graag fijne dagen gewenst.*

*Met vriendelijke Groet,*

*Erik Arts  
Regio Coordinator*

