

Rondje Boxtel op 24 oktober 2015

Als wij de parkeerplaats bij het station van Boxtel op komen rijden, zijn er al heel wat deelnemers aanwezig. We worden hartelijk ontvangen door Rinse en Josefine en krijgen een heerlijk kopje koffie met een koekje. Dat is een goed begin van de dag. Er wordt al druk gekletst en op veel plekken klinkt de vraag 'hebben jullie nog gelopen of plannen om te gaan'. En alle pelgrims weten dat er bedoeld wordt of je op een pad van Jacobus hebt gelopen of misschien gaat lopen!

We vertrekken richting de ingang van het station en moeten de onderdoorgang richting het industrieterrein nemen. Daar lopen we even over het fietspad maar al gauw kunnen we de natuur in. Het karrenspoor gaat door de velden. Op sommige plekken is het nog erg nat en zoeken we een droog plekje naast het pad. De eerste stop is bij de Schutskuil. Daar wordt door een aantal wandelaars een sanitaire stop gemaakt, anderen drinken koffie en een groot aantal eet een appeltje of een broodje. Als je wandelt, heb je wel brandstof nodig.



We lopen verder langs de weg en zien niet dat we linksaf moeten. Het is zo gezellig! Gelukkig worden we door Rinse teruggefloten en zijn we terug op het rechte pad. De route voert door de open velden en even later door een stukje bos in de Mortelen. Daar weten we het even niet meer en worden we de goede kant op geholpen door een aardige mevrouw die haar honden aan het uitlaten is. Langs de Oirschotseweg bereiken we restaurant Vingerhoeds waar een Brabants worstenbroodje en koffie of thee voor ons klaar staan. We laten het ons, naast

het zelf mee gebrachte brood, goed smaken. Na een klein uurtje is het tijd om verder te lopen. Het pad gaat langs een sloot waar kort daarvoor een schoonmaak heeft plaats gevonden. Dit is allemaal op de rand van de sloot gelegd en daar 'strompelen' wij overheen. De meesten zijn blij als dat stuk erop zit! Via een veldweg en een bruggetje bereiken we het natuurgebied De Kampina. Een mooi stuk natuur met veel heide, bos en beekdalen waar ook zeldzame dieren en planten voorkomen.

Op een paar banken wordt voor de laatste keer een korte rustpauze ingelast. Even wat water drinken, fruit eten of zelfs een laatste boterham weg werken. Door De Kampina wandelen we naar de rand van Boxtel en keren zo terug naar de parkeerplaats bij het station. Een grote groep gaat nog samen wat drinken en nakletsen. Daarna keert iedereen rond 16.00 uur huiswaarts. Het weer was prima om te wandelen en de sfeer was gezellig. Bedankt voor de organisatie en graag tot een volgende keer.



Antje van den Tillaart

voor meer foto's van de wandeling zie: <http://caminodenbosch.walker47.nl>