

## ***Rondje Drunense Duinen 28 februari 2015***

Zaterdagmorgen 28 februari, de zon staat hoog aan de hemel vroeg in de morgen, toch een kleine vergissing wat betreft de kou want die is wel goed voelbaar om 9.15 uur in de morgen. Menigeen dacht toch had ik mijn muts en handschoenen maar mee genomen. Maar wat lekker is dan de koffie en thee en de koekjes uit de kofferbak. Vandaag gaan we op pad met 44 mensen en enthousiast zijn ze. Ze hebben er zin in.



We starten in het gehucht Giersbergen. Heel mooi, prachtige boerderijen met rieten kappen, het gehucht telt 70 inwoners, het ontstond in de eerste helft van de dertiende eeuw. De grond was eigendom van de abdij Ter Kameren in de omgeving van Brussel. Dit was een abdij van de Cisterciënzerorde voor zusters die zich geheel afschermden en zich volledig wijden aan meditatie en gebed. Het land werd bewerkt door monniken en lekenbroeders (leden die tot een religieuze gemeenschap behoorden maar geen priesterwijding kregen). In de tweede helft

van de dertiende eeuw zagen de abdijen zich genoodzaakt landarbeiders te werven om de uithoven (waar Giersbergen er een van was ) rendabel te houden. De uithof Giersbergen bestond in oorsprong uit een tweetal boerderijen de poorthoeve en de maaihoeve. Het was een gemengd bedrijf. De veeteelt was de voornaamste inkomstenbron. Daar het woeste gebied rondom Giersbergen grotendeels uit heidevelden bestond werden er schapen gehouden. De producten die de uithof voortbracht dienden direct voor de abdij of werden in Den Bosch verkocht. Rond 1720 kwamen er veel wolven voor in het gebied het was een plaag jagers kregen een premie van 12 tot 15 gulden voor elke gedode wolf.

Maar verder dus op pad, er wordt veel uitgewisseld en het is gezellig. Een prachtige omgeving met veel bos en heidegebieden. Prachtig weer inmiddels de zon hoog aan de hemel aangenaam temperatuurtje!!! We komen langs Fellenoord een oude boerderij uit 1652 het is een rijksmonument. Op naar onze pauzeplaats de Roestelberg er zijn nog meer mensen die aan pauze toe zijn het zit helemaal vol met wandelaars en fietsers we kunnen er nog net bij. Pauze met koffie, thee en worstenbroodjes, heerlijk!!!



Na de pauze klimmen we naar de Drunense duinen en komen we in de Brabantse Sahara woestijn en ploeteren we door het klapzand. De volgende stop/pauzeplaats is bij landgoed Bosch en Duin en daar is dus ook een restaurant Bosch en Duin.



Ook hier weer volle bak, er word veel gepraat over en weer en gezelligheid kent geen tijd maar toch stappen we ook hier weer op klaar voor het laatste stukje van deze dag, Weer een stukje Drunense duinen en heel veel bossen. We zijn al weer in Giersbergen en mij bekruipt even het gevoel van jammer dat we er al zijn maar gelukkig komt er weer een volgende wandeling, ik heb er nu al zin in.

Groetjes allemaal, en voor wie op pad gaan Bon Camino!!!!!!

Mientje van de Graaf

foto's van de tocht zijn ook te zien op: <http://caminodenbosch.walker47.nl>