

## ***Verslag Wandeletappe 14 april Bossche Broek***

Onze vierde regiowandeling vond plaats vanaf de parade tegenover de Sint Jan in Den Bosch door de Bossche Broek langs het riviertje de Dommel naar Halder en Sint Michielsgestel.



Om 09u verzamelen zich ca 25 wandelaars op de Parade tegenover de Sint Jan en genieten we van een kopje koffie uit de kofferbak, waarna de stoet zich begeeft naar de Bossche Broek, die hier enkele honderden meters vandaan begint. Spontaan gaat de bourdon mee van hand tot hand wat onderweg leuke reacties oplevert van de vele wandelaars en fietsers die we aantreffen.



Het weer is ons goed gezind, zodat we kunnen genieten van de moerassen in de Bossche Broek en de vele vogels en natuur. In 1995 is dit gebied nog overstromd en het is moeilijk voor te stellen hoe hoog het water hier nog heeft gestaan, een gebied wat in oude oorlogstijden dan ook de stad beschermde tegen oprukkende legers en hierdoor nu zo'n mooi en wijds karakter heeft.

Vanuit de Bossche Broek volgen we de Dommelvallei naar het plaatsje Halder, dat al in de Romeinse tijd bewoond werd, waarna we de oeverdijk volgen naar Sint Michielsgestel en genieten van een terras bij de plaatselijke voetbalvereniging.



Vanuit Sint Michielsgestel door de mooie bossen aan de andere zijde van de Dommel terug naar Den Bosch, waar we halverwege de middag aankomen. De stad is volgestroomd met toeristen en sommige deelnemers verlengen de wandeling dan ook met een lekker pilsje of glas wijn in de oude binnenstad.

Marianne en Veronie wederom dank voor een leuke en mooie wandeling en graag tot de volgende week in de Maashorst.

EA, 16.04.18