

Verslag Wandeletappe 7 april Loonse en Drunense Duinen

Onder een stralend zonnetje met dik 20 graden hebben ca 30 wandelaars met ook weer veel deelnemers uit andere Regio's genoten van een wandeling in en rond de Loonse en Drunense Duinen.

Traditioneel begint ook nu onze wandeling met een kopje koffie uit de kofferbak, waarna we tegen 10u aanlopen richting de Duinen onder leiding van Veronie vd Broek die deze route samen met Marjan Janssen heeft uitgezet.

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is ruim 3500 hectare groot en is sinds 2002 een nationaal park.

Tot aan de late middeleeuwen kon het gebied bescheiden boerengemeenschappen voeden, maar in die tijd van betrekkelijke welvaart nam de bevolkingsdruk zo toe dat de kringloop in het gebied door overbegrazing en te vaak plaggen van de heide fataal werd verstoord en een steeds groter wordende woestenis ontstond. Later werd in de 80 jarige oorlog onder bevel van Willem van Oranje door de gehele Meijerij van Den Bosch, die destijds gelieerd was aan de Spaanse troon, de tactiek van de verschroeiende aarde toegepast. Grote hongersnoden in de regio waren het gevolg.

De zandbodem kwam op steeds grotere plekken bloot te liggen, waardoor het losse zand door de wind kon verstuiwen. Dit proces versterkte zichzelf en was bijna niet meer te stoppen. Het zand bedolf hele nederzettingen; de middeleeuwse dorpjes Efteling en Westloon liggen er nog altijd onder begraven. Inmiddels is de verstuiwing een halt toegebracht en zijn hele stukken weer aangeplant.

Veronie heeft ons enthousiast en foutloos langs en door de Sahara en omgeving geleid, waarbij we voor de pauze de noordzijde van het park hebben gevolgd, hoofdzakelijk door bossen en landerijen. De Pauze vond plaats op camping brasserie "het Genieten" in Kaatsheuvel waar we op een zonnig plekje konden genieten van verse koffie en een worstenbroodje.

Hierna liepen we zo de Duinen in en de enorme zandverstuivingen, die dit gebied terecht de bijnaam Sahara van Brabant geven. Het lopen door het zand was niet voor iedereen gemakkelijk, maar het uitzicht meer dan de moeite waard.

Halverwege de middag kwamen we weer terug bij ons startpunt en ronden we weer een geslaagde wandeling af, graag tot volgende week in Den Bosch !



