

Voorjaarsbijeenkomst regio Den Bosch 17-2-2013

Op zondag 17 februari 2013 is er in Zijtaart weer een voorjaarsbijeenkomst georganiseerd door Piet, Antje en Josefine. In tegenstelling tot 2012, toen alleen de nieuwe leden een uitnodiging hadden gekregen voor het ochtendprogramma, hebben we deze keer alle leden van de regio dezelfde uitnodiging gezonden. Er hadden zich een kleine 40 deelnemers aangemeld waarvan de meesten ook bleven lunchen. Rond kwart over 9 druppelden de eerste bezoekers al binnen en zo tegen kwart voor 10 heerste er al een gezellige drukte.

De leden zijn ontvangen met koffie of thee en een plakje cake en om 10 uur heette Antje iedereen van harte welkom. We zijn als bestuur blij met deze grote opkomst omdat dat er volgens ons op duidt dat we in een behoefte voorzien.



De groep werd gesplitst in wandelaars en fietsers; Arie en Huub namen de fietsers onder hun hoede. Ze hebben de aspirant pelgrims een beetje wegwijs gemaakt in de wondere wereld van de fietspelgrimage naar Santiago de Compostella. De bepakte fietsen, boekjes en een film gaven een helder en duidelijk beeld van wat er zoal komt kijken om een fietspelgrimage te ondernemen. Er werden veel vragen gesteld welke vakkundig door Arie en Huub beantwoord werden.

De wandelaars kregen voorlichting van Piet en Josefine. Zij stelden zich voor en vertelden wat ze van plan zijn om te gaan lopen. Daarna was het de beurt aan Piet en Josefine om te vertellen welke routes naar Santiago zij al hebben afgelegd. Ook hier werden veel vragen gesteld en wilden sommigen ook geruststellingen over de kreet dat het zo druk is op de camino. Het is als aspirant pelgrim ook wel fijn om te zien hoe een rugzak reisklaar gemaakt wordt. De term "alles wat je thuis laat is meegenomen" kwam ook hier aan de orde.



Tijdens de heerlijke lunch werd er druk nagepraat en konden nog allerlei vragen gesteld worden. Al heel snel kwamen de eerste middagbezoekers binnen die ook ontvangen werden met een kop koffie of thee en een lekker plakje cake.



Na de koffie of thee nam Antje het woord, de afmeldingen en andere mededelingen werden eerst behandeld. Daarna las zij een stukje uit het boek van broeder Fons van der Laan over zijn tocht naar Santiago in 1987.

Vanuit Noord-Holland was Bert Glorie met de taxi en de trein naar Den Bosch gekomen om zijn ervaringen als blinde pelgrim met ons te delen. Hij had nauwelijks het woord genomen of de zaal hing aan zijn lippen! Hij vertelde erg geanimeerd over wat hij onderweg meemaakte, wat zijn camino-ervaringen zijn en met

wie hij op de camino had gelopen. Veel te snel was zijn verhaal alweer ten einde; maar we hebben intussen allemaal kunnen genieten van het grote verslag in de laatste Jacobsstaf.

Na een korte pauze was het alweer tijd voor een tweede spreker. Dit keer was Henrie Jacobs bereid om iets te vertellen over de Camino del Sureste. Deze niet zo bekende route werd door hem aan de hand van foto's en een zeer persoonlijk verslag met een zodanig enthousiasme verteld, dat menig pelgrim de drang voelde om ook weer op pad te gaan. Daaruit blijkt maar weer dat onbekend onbemind maakt en dat je het gewoonweg zelf moet gaan ervaren. Ook op de minder belopen routes is Jacobus aanwezig!



De middag werd afgesloten met het bekende en steeds weer erg gezellige café St. Jacques waarbij er de mogelijkheid bestond om nog vragen te stellen of de meegebrachte albums te bekijken.

Alles bij elkaar wederom een hele fijne regiobijeenkomst.

Piet en Antje van den Tillaart

Josefine van den Hoven

☆ REGIO ☆
DEN BOSCH

