

Korte impressie van een regiowandeling op 23 januari 2016 in natuurgebied "de Mortelen"

"Als het zo doorgaat hebben we straks nog verkeersregelaars nodig".

De opkomst op zaterdagochtend 23 januari was behoorlijk groot. Het parkeerterrein van café "Vingerhoeds" was dan ook meteen geheel gevuld.



Café Vingerhoeds ligt in het prachtige natuurgebied 'De Mortelen' tussen Boxtel en Oirschot. Het is een stukje Brabant zoals het vroeger was; ongerepte natuur met een grote diversiteit aan bezienswaardigheden. In het hartje hiervan, ligt de oude herberg van Mieke Vingerhoeds. Deze nostalgische herberg voert u mee langs vervlogen tijden. In de oude langgevel boerderij zijn nog steeds de bedstee, opkamer en de schouw met platte buiskachel te zien.

Met 46 wandelaars gingen we iets na 09.30 uur op pad. Na de eerste bocht hield "Roosje" het voor gezien. Hij/ zij was de baas en bazin kwijt. De één dacht hij/ zij is bij de ander en de ander dacht hij/zij is bij de één. Met 46 lopers is er altijd iemand de laatste en die vond dat je toch moest proberen het hondje mee te krijgen. Lukte niet echt. Na enige tijd toch maar met de groep gebeld, waarop de hulpverleners terug gelopen kwamen.

We liepen door prachtig gebied op weg naar Boxtel, naar Kasteel Stapelen.

Kasteel Stapelen werd rond de 13^e eeuw gebouwd door een lid van het geslacht Randerode en is onlosmakelijk verbonden met een legende én een lokale traditie. Rond 1400 morste priester Eligius witte, geconsacreerde wijn op het altaarkleed. Op het kleed verscheen een rode vlek, die er niet meer uitgewassen kon worden. Tot op zijn sterfbed hield Eligius deze vlek geheim, waarna hij het vertelde aan kasteelheer Willem van Merheim. Die kreeg toestemming om het doek aan het volk te tonen.



Uiteindelijk leidde het in Boxtel tot de jaarlijkse bloedprocessie op de eerste zondag na Pinxten.

Na een uitgebreide pauze, uitstekend verzorgd met een zeer vriendelijke bediening, gingen we weer verder. Via de Anna kapel van "de Roond" (Anna is de moeder van Maria) en langs het "smalwater" en de Beerze. Prachtig gebied dat inmiddels ook dienst doet als waterberging.

Terug bij café Vingerhoeds, waar nog wat werd nagepraat en geborrelt, en waar we constateerden dat we weer een prachtige tocht met goed wandelweer achter de rug hadden.

Rinse

voor meer foto's zie ook: <http://caminodenbosch.walker47.nl>