

Fotoverslag van de Bevrijdingsfietsstocht op zaterdag 7 september 2019

Route: Schijndel – Sint Oedenrode - Best – Son – Sint Oedenrode – Eerde – Schijndel
Aantal km: 58
Aantal deelnemers: 18
Uitgezet door: Joop van den Dungen en Stephanie van Breugel

Op zaterdagochtend verzamelen 18 enthousiaste fietsers zich om 10.00 uur op parkeerterrein 'De Steeg' waar de kofferbakkoffie/thee met koek er goed ingaat, en om 10.30 uur vertrekken voor de fietstocht. We houden een tempo aan van 16-17 km per uur, op ons gemak komen we via een mooie route door Olland bij onze eerst stop: Uitkijktoren 't Meulke waarvanuit je een mooi uitzicht hebt over het Dommeldal.



Om 12.00 uur komen we aan bij Het Joe Mann Monument, dat de bevrijding van Best door de geallieerde militairen herdenkt.



Bij het paviljoen wacht ons koffie/thee met overheerlijk warm worstenbroodje.

Na de pauze fietsen we verder langs plekken waar 75 jaar geleden flink voor onze vrijheid is gevochten: het bosgebied in Best en over de corridor in Son, waar parachutisten zijn geland tijdens Operatie Market Garden.

In een mooi natuurgebied maken we nog een korte koffiepauze bij de Mariakapel in Sint Oedenrode. Donkere lichten gevolgd door een flinke regenbui vlucht de hele groep in het kapelleke. Heel gezellig want er worden volop anekdotes verteld en moppen getapt. Jammer genoeg moeten we toch weer aanfietsen ☺.



We vervolgen ons pad, maken een korte stop bij de Spitfire op de Vlagheide in Schijndel en fietsen langs het Geronimo Monument in Eerde. Als we via het Wijbossche Broek weer terug naar De Steeg willen fietsen, krijgt Joop een lekke band en zijn we genoodzaakt bij de Schaapskooi in Schijndel te stoppen maar...het pilsje en wijntje smaakt heerlijk.



Om 16.00 uur zijn we weer terug bij ons beginpunt. Het was een prachtige, gezellige dag.

Graag tot ziens op onze volgende fietstocht van 21 maart en/of 29 augustus 2020!

Groet, Joop en Stephanie