

## Snertwandeling voorbereiding

De regiocommissie maakte enkele maanden geleden tijdens een vergadering de jaarplanning in orde. De Snertwandeling was één van de activiteiten die er beslist weer in mocht. De 2x dat we deze wandeling georganiseerd hebben zijn er beide keren zo'n 40 pelgrims op af gekomen en hebben we superleuke reacties gehad. Ton en Anita zijn gevraagd nog een keertje de Snertwandeling organiseren? Beiden zeiden volmondig; JA.



De auto bij het beginpunt geparkeerd, meteen even gekeken of het een beetje makkelijk parkeren was in de buurt. Plek zat. Dat zit wel goed. Ook met het OV is het goed te bereiken. Pluspuntje. Het voorwerk wat Ton gedaan heeft ziet er prima uit.

We bereiken al snel het hoogste punt en



lopen een prachtig smal pad berg af om vervolgens via trappetjes weer berg op te gaan. Het is genieten, het Camino del Norte trapjes gevoel is er meteen weer. Het is prachtig weer en we puzzelen wat, welke kant we op zullen gaan. Kijken hier, kijken daar maar houden ons toch maar even aan de eerste gedachte. Al met al best een lang stuk bebouwing, dat kan anders denken we. Dit stuk houden we voor plan B besluiten we, want stel je voor dat St. Clara ons 14 december een pak sneeuw bezorgd dan is dit wel de perfecte weg. Voor een dag zonder sneeuw gaan we nog op zoek naar een nog mooier alternatief.



Ondertussen zijn we gearriveerd bij de pauzeplek die we in gedachten hebben. We worden er hartelijk ontvangen en hebben een prima gesprek met één van de medewerkers. Er wordt voor ons getelefoneerd, en we krijgen een e-mail adres en het verzoek ook even te mailen wat precies de bedoeling is, met hoeveel mensen we komen, hoe laat, wat we willen drinken enz. enz. De medewerker die we spraken had zelf van Porto naar Santiago gelopen. Hij wist ook te vertellen dat er meerdere collegae naar Santiago zijn geweest. Goed gevoel van onze kant bij deze pauze plek. De komende week maar eens een mooie mail sturen om hier wat puntjes op de i te zetten.

Nu eerst maar eens het 2<sup>e</sup> deel van de route uit zoeken. We lopen een stuk klompenpad, hier en daar wat zompig weiland, het fietspad langs de Grift, en dan onderlangs de Grebbeberg. Helemaal tevreden zijn we nog niet. Voor de pauze is nog te kort, na de pauze te lang. Mooie uitdaging voor ons om daar nog een leukere twist aan te gaan geven. Dat gaan we zeker doen. Want de volgende voorloop Snertwandeling dag staat al in onze beide agenda's. We hebben al een idee hoe en wat.

We zijn het er helemaal over eens dat deze snertwandeling heel anders is dan de eerste 2. Totaal ander landschap. Weidsheid, bos, berg, modder, veel verharde weg, grasland, trappen, klimmen en

dalen, het zit er allemaal in. Wat is dat leuk, we worden er helemaal blij van. Wat is Nederland toch leuk om te bewandelen. Zoveel mooie plekjes. Er wordt deze keer weer een flink beroep gedaan op jullie loop-, klim- en daal-spiere, jullie krijgen daarvoor prachtige vergezichten, bijzondere doorkijkjes, en als St. Clara mee wil werken, hopelijk ook een flink pak sneeuw. Het wordt zo'n 18 km doorstappen met koffie en lekkers vooraf, een klein uurtje pauze bijna halverwege en aan het eind de welverdiende snert met roggenbrood en spek.



Wij gaan verder met het regelen van de locaties, de erwtensoep, bakken t.z.t. wat lekkers voor bij de koffie en kijken uit naar jullie aanmeldingen. Voor alle duidelijkheid, degene die zich al hebben aangemeld hoeven dat niet nogmaals te doen. Jullie staan al op de lijst.

Na de volgende voorbereiding dag hebben Ton en ik de tijden helder voor de 14<sup>e</sup> december. Een week van tevoren krijgen jullie allen een mail met de details wat betreft: vertrektijd, parkeerplek, OV, eindtijd en een telefoonnummer voor noodgevallen.

Graag tot ziens op 14 december, meld je aan en kom genieten.

De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas.

Groetjes, Ton en Anita

