



Snertwandeling 14 december 2019

Nederlands Genootschap van St. Jacob

In september 2019 begon het te kriebelen, we ,Ton en Anita, waren aan het brainstormen hoe en waar we dit jaar de snertwandeling zouden gaan organiseren. Al snel waren we het er over eens dat dit weer rondom Wageningen zou worden. De route was vlot bedacht, het voorlopen kon beginnen.

Tijdens het voorlopen bedenken we dan waar we pauze zouden kunnen houden en wat een logisch begin- / en eindpunt zou kunnen zijn. Zo kwamen we al vlot bij het Odensehuis terecht.



Wat een unieke locatie, wat een uitzicht, en wat een mooie ruimte. Rond 10.30 uur vertrokken we na een praatje van onze voorzitter Jan Kaspers. Een lang lint bontgekleurde pelgrims slingerde over het bergpad richting arboretum, langs het oude PieterPauw terrein, de volkstuinten, de Oude Tol naar de HogeBorn waar we hebben gepauzeerd. Na de pauze zijn we via het valleikanaal, door de



weilanden terug gelopen naar de dijk, nog een stukje door Wageningen gelopen en het laatste stuk weer het bergpad naar het Odensehuis. Waar we half opgedroogd, St. Clara liet ons halverwege de middag in de steek, moe en met lekkere trek weer in de heerlijk verwarmde ruimte konden plaatsnemen.



Anja en Marina hadden weer voor koffie en thee gezorgd en de snert stond in grote pannen te pruttelen op het fornuis. Heerlijk om in het Odense huis nog even na te kunnen praten over de prachtige tocht. Over de gelopen afstand waren de mobieltjes niet unaniem, maar laten we het er maar op houden dat we ruim 18 km van prachtige uitzichten, heuvels en akkers hebben mogen genieten.

Ton heeft ons onderweg een aantal keer staande gehouden en mooie verhalen verteld over hoe het er vroeger in deze streek aan toe ging. Over de tabaksteelt bv en allerlei universiteitsterreinen. Ook over het Odense huis wist hij van alles te vertellen. Van Marina hoorden we waarvoor het nu in gebruik is. Met z'n 6-en hebben we na afloop ons

best gedaan om alles weer spik en span achter te laten. De regiopenningmeester heeft een bijdrage in het donativo huis gedaan. Na een laatste inspectie hebben wij met een goed gevoel de deur achter ons gesloten.

Wij kijken terug op een geweldige snertwandeling die mocht starten en eindigen op een locatie waar we in de toekomst graag nog eens terug komen. Wat was het leuk om voor jullie allen deze wandeling te bedenken, voor te bereiden en uit te voeren. Dank ook aan Anja en Marina voor hun voortreffelijke hulp met de koffie, de snert en de locatie. Pelgrims dank voor jullie enthousiasme, de complimenten en jullie gezelligheid.

Pelgrimgroetjes,

Ton Blokzijl en Anita Hendriks en de regiocommissie NGSJ regio Arnhem-Nijmegen

