

2018 0202 Proloog voor Santiago aan het Wad
Maastricht - Eckelrade

Begin 2016 vul ik bij de enquête van de regio Arnhem-Nijmegen van het NGSJ in dat ik mee wil helpen bij de voorbereidingen en de uitvoering van Santiago aan het Wad in de regio. Al snel volgt een uitnodiging. Op 24 juni 2016 komt Bas Brouwer, de geestelijk vader van Santiago aan het Wad, de groep vrijwilligers van de regio's Arnhem-Nijmegen, Oost en Den-Bosch uitleg geven wat precies de bedoeling is.

Bas en Sonja weten die middag een waar Santiago aan het Wad vuurtje aan te steken bij de dan aanwezige vrijwilligers. We horen dat er in 3 estafette wandelingen van 3 februari 2018 t/m 25 juli 2018 gelopen wordt van Zuid-Nederland naar St. Jacoba parochie in Friesland. Er zal gestart worden in Eijsden, Galder en Sluis. Vele handen en voetjes zijn nodig om de Camino der Lage Landen van 2011 nu in omgekeerde volgorde gestalte te geven. Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa in 2018 is de aanleiding om het succes van de Camino der Lage Landen in 2011 nog een keer te herhalen. In de regio commissies blijkt niet veel kennis meer over te zijn van 2011. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant een prachtige kans voor de huidige groep om er een fantastisch evenement van te gaan maken.

Als regio Arnhem-Nijmegen hebben we een groep van 11 vrijwilligers die super gedreven aan de slag gaan om wandelingen en fietstochten te gaan bedenken, organiseren, uitzetten, voorlopen, stickers te plakken en flink op de tam tam te slaan. Diverse malen komen we bij elkaar om alle ideeën uit te werken, mogelijkheden te bespreken, wel of geen overnachting, luswandelingen, lijnwandelingen, fietstochten? Vragen, ideeën, vragen en nog meer ideeën en nog meer vragen. Tot we uiteindelijk allemaal het veld in gaan en daadwerkelijk mooie tochten aan het uitzetten zijn. De groep wordt steeds enthousiaster, er komen mooie route beschrijvingen, kaartjes en de aanleveringen aan de webmasters vordert gestaag. Tijdens de landelijke dag van het genootschap van St. Jacobus in november 2017 worden de 3 bourdons aan de zuidelijke regiocommissie leden overhandigd. Dit is het startsein van Santiago aan het Wad. Vanaf nu gaat de landelijke website gevuld worden. De webmasters maken overuren om het van elke regio aangeleverde materiaal zo mooi mogelijk op de site te krijgen. Inmiddels gonst het in heel Nederland van de activiteiten rondom Santiago aan het Wad. Wat was ik blij dat ik eindelijk kon inschrijven voor de eerste etappes in Eijsden op 3 en 4 februari 2018. Ik adem, leef, beleef, voel, geniet, Santiago aan het Wad. Het wachten duurde zo lang.

Maar dan is het eindelijk eind januari 2018. Tijd om een overnachting te gaan regelen in Maastricht. Veel te lang gewacht natuurlijk want ja.....al het organiseren, plannen maken en regelen voor.....dan vergeet ik helemaal voor mezelf de boel in orde te maken. Het is best een stukkie van midden Nederland naar het uiterste zuiden. De reputatie van de NS is niet bepaald zo dat ik er helemaal op durfde te vertrouwen dat ik zaterdagochtend met 2 minuten speling in Eijsden aan zou kunnen komen. Ik heb leergeld betaald met de NS. Dus.....bedacht ik 2 dagen voor vertrek.....dat ik een fantastisch logeeraadres heb in Eckelrade. Een mailtje naar de eigenaren van het adres en het was geregeld. Ik had voor vrijdag op zaterdag een heerlijk plekje om te kunnen eten en slapen.

Vrijdag 2 februari 2018 trok ik om 11 uur 's morgens de deur achter me dicht en vertrok ik naar het station. Om 14 uur stapte ik de trein uit in Maastricht. Het is lang geleden dat ik daar was. Ooit aan het einde van mijn Pieterpadavontuur was ik daar. Het Pieterpad.....15 maanden, 15 weekenden van Noord naar Zuid Nederland. Het begin van mijn wandelverslaving. Ik struin door Maastricht, eet een broodje en ga verder te voet naar Eckelrade. Het is heerlijk hier weer te zijn. De brug over de Maas, het prachtige heuvellandschap. In een mum van tijd heb ik het camino gevoel te pakken. Op mijn dooie gemakkie kuier ik naar Eckelrade. Helemaal zen kom ik in Eckelrade aan. Daar wacht mij een hartelijke ontvangst. We kletsen bij en ik geniet van de lekkere koffie, een goede maaltijd een geweldige nachtrust en een stevig ontbijt.

Dit was een prima opmaat voor wat komen gaat.....

Wandelgroetjes,

Anita