

16 april 2016 is er weer een fietstocht gepland met toekomstige en reeds ervaren Compostella pelgrims. Maar voor dat het zover is moet er eerst nog een route worden uitgezet. Een route rondom Doetinchem. De eerste testrit is begin februari, koud en donker weer is het. Wat vooral opvalt is dat er veel zandwegen in het parcours liggen, teveel kilometers. Veelal berijdbaar maar soms te onbegaanbaar om met een grote groep van verschillende samenstelling over te rijden. De 2^e testrit levert al veel minder zandwegen op maar ook hier weer koud en regenachtig weer. De derde en laatste keer verloopt in een koude mist maar er is nu een acceptabel aantal zandwegen in opgenomen en de rest van het parcours is prima.



Zaterdag 16 april is het dan zover. Bewolkte lucht, een temperatuur van 13 graden en een bescheiden kans op regen maar een flinke wind. Echt Nederlands fiets voorjaars weer. Bij de stationshalte in Gaanderen hebben zich 22 fietsers verzameld. Na een korte uitleg wordt er gestart met een voor- en achterrijder. Al gauw verdwijnen wij na het station Terborg in het Achterhoekse buitengebied. Fietspaden afgewisseld met smalle B-wegen en ook de bekende Achterhoekse zandwegen. Dit alles vergezeld met een stevige wind. Dan weer van voor, van opzij en af en toe, hoe lekker, ook van achter.

Genoeg gelegenheid om te genieten van het typische coulissen landschap afgewisseld met vergezichten over weilanden en boerderijen. Achter mij hoor ik het zoeven van de banden. Maar ook veel conversatie door de fietsers onderling.

Na 1 ½ uur komen wij aan op kasteel Slangenburg. Wat vroeger dan verwacht. Een aantal van ons begint alvast met het nuttigen van de meegebrachte proviand. Vlot worden we opgehaald door Ton die vertelt dat de wandelaars al zijn aangekomen. Ook zij hebben het uitgezette parcours in een fors tempo afgelegd. In het koetshuis van het kasteel is er koffie met appelgebak. Dan start de presentatie over het ontstaan, geschiedenis en gebruik van het kasteel. Dit duurt een uur. De presentator doorspekt zijn verhaal met de nodige humor en is uitstekend te volgen. Wat mij bij is gebleven dat het kasteel vooral voor jonge vrouwen een ongezond verblijfsoord is geweest. Een aantal dames van verschillende generaties overlijdt al voor hun dertigste levensjaar.



Uitgerust, de nodige sanitaire stops, voorzien van koffie en gebak begint het tweede gedeelte van de tocht. Ook hier weer typisch de Achterhoek, smalle en erg rustige B-wegen. Voor Zelhem volgen wij de oude spoorbaan Doetinchem Zelhem. Kaarsrecht door het landschap richting centrum Zelhem. Door wegwerkzaamheden rijden wij een stukje om en rijden via een tunneltje Zelhem uit. Wij passeren een heuvellandschap gemaakt van een oude vuilstort. En komen via Velswijk richting Hummelo langs het stamcafé van Gerard Jolink. Hier verandert het landschap. Het wordt meer bos maar de wegen en fietspaden blijven smal.

In Keppel steken wij het grote kruispunt over met zicht op kasteel Keppel. Kort daarna kruisen wij de Oude IJssel en komen zo in een uiterwaarden landschap. Hoge luchten, een mooi fietspad langs de rivier, frisse vergezichten en vooral wind in de rug. Dit scheelt een flink stuk in de snelheid en de inspanning van het fietsen.

Vlot bereiken wij de uitlopers van Doetinchem. Via allerlei sluiptwegen, zicht op het centrum en het industrie terrein komen wij uit tegenover de Mc Donald van Doetinchem. Dan is het nog 5 kilometer naar het parochie huis van de Martinus kerk in Gaanderen. Hier wachten ons de nodige verfrissingen en een eenvoudige pelgrims maaltijd. Een prima plek om de rit nog ons door te lopen en andere ervaringen uit te wisselen.

Al met al vond ik het een geslaagde dag. Een mooie gelegenheid om het Compostella gevoel weer naar boven te halen. Hierbij mijn dank voor het organiserende team die dit mogelijk maakte en hopelijk volgend jaar weer zo'n dag.

Wim van Reikum