

# Nieuwsbrief NGSJ

## Regio Arnhem-Nijmegen

2020 februari



Hallo Pelgrimsvrienden,

Wat zijn we als regiocommissie blij met jullie spontane reacties op de uitnodiging die we half januari aan jullie verstuurd hebben. We hoopten natuurlijk op veel reacties voor de infoavond voor vrijwilligers voor de landelijke dag, want er zijn heel wat handjes en kennis nodig om er een geslaagde landelijke dag van te gaan maken. Dank aan iedereen die zich al heeft opgegeven. En voor iedereen die nog twijfelt....kom erbij, we gaan er met z'n allen een mooi feest van maken.

Ondertussen werken wij ook aan de voorbereidingen voor de andere activiteiten. Om te beginnen met het

## Het 17e Café St. Jacques op

**Donderdag 6 februari**  
**Café St. Jacques van 17.00 – 20.00 uur**  
**met lezing van Hubert Bastiaens**  
**Van 18.00 tot 19.00 uur**

De deuren staan wijd open om verhalen te delen, informatie te vragen. Aanmelden voor het Café St. Jacques is niet nodig. Consumpties zijn voor eigen rekening. Het Café St. Jacques start om 17.00 uur en eindigt rond 20.00 uur. Wij zijn te gast bij Cultureel Centrum Kreek, Weverstraat 24, 6862 DP te Oosterbeek.

Tijdens het Café St. Jacques zal Hubert Bastiaens vanaf 18 uur een presentatie verzorgen.

### ***Spirituele en meditatieve wandelingen***

*Sinds drie jaar organiseren Anita Knipping en ik (Hubert Bastiaens) in het kader van ons bezinningscentrum spirituele wandelingen door de prachtige natuur in de omgeving van Arnhem. We wandelen over de Veluwezoom met zijn landgoederen met bossen, heidevelden en landbouwgronden, met karakteristieke boerderijen en monumentale bomen, met sprengbeken en oude lanen.*

*Elke wandeling heeft een bepaald thema, zoals innerlijke stilte, vertrouwen, levenskracht en gelijkmoedigheid. We kijken hoe dat thema in jouw leven speelt en of je kunt komen tot verdieping en/of versterking daarvan. Hiervoor doen we onder andere enkele eenvoudige lichaams oefeningen, korte meditaties en lezen we inspirerende teksten en gedichten. We kijken wat de natuur om ons heen over dit thema te zeggen heeft en hoe ze ons kan helpen bij onze verdieping. Ook lopen we stukken in stilte. Maar bovenal willen we genieten van de natuur, de seizoenen en de specifieke kwaliteiten van elk gebied. En natuurlijk ook van elkaar, want iedereen heeft iets te zeggen over een bepaald thema.*

*Met de wandelingen willen we zorgen voor rustpunten in ieders drukke leven. We zorgen, samen met de natuur, voor een bedding waarin je nieuwe dingen kunt ervaren, in jezelf en met anderen. De ervaringen tot nu toe zijn heel positief en veel mensen lopen vaak mee. Anita en ik zijn beiden lichaamsgericht therapeut; daarnaast is Anita geestelijk begeleider en ik ben ecooloog, geschoold in Wageningen.*

*We wandelen elke tweede zaterdag of zondag van de maand. Kijk voor de precieze datum, het thema en het wandelgebied op onze site <http://www.bezinningscentrumdeverbinding.nl>.*

*Ook kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We hopen jullie op een van onze wandelingen te mogen begroeten.*

*Hubert Bastiaens en Anita Knipping*



**Volgende Café St. Jacques data:** 5 maart 2020, 2 april 2020, 7 mei 2020, 4 juni 2020, 2 juli 2020.

## Vrijwilligersavond op 13 februari in Rheden



### Oproep aan Vrijwilligers regio Arnhem-Nijmegen Landelijke dag 7 november 2020

## ‘De reis van je ziel wordt verlicht door gele pijlen’



Is het thema van de Landelijke Dag op 7 november 2020 die wij als regio organiseren voor het Nederlands Genootschap van St. Jacob. De locatie is besproken, sprekers zijn geregeld, en nu kunnen we aan de slag met het verder invullen van deze inspirerende en motiverende dag.

Wij nodigen jullie uit om op **donderdag 13 februari 2020 naar het Dorpshuis in Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3**, te komen. Inloop vanaf **19.00 uur**. Om 19.30 uur zal Roon een presentatie geven over de inhoud van de landelijke dag. De voorbereidingen die we tot nu toe hebben gedaan, en wat wij van jullie verwachten. We sluiten deze avond rond 21.30 uur af met een drankje.

In de mail vindt je de link naar de uitgebreide versie en de details voor deze avond. Op het moment van maken van de nieuwsbrief hebben we al meer dan 30 aanmeldingen mogen ontvangen. Super. Dit is voor ons als regiocommissie echt een opsteker. Wij hopen dat na deze oproep we er nog meer mensen bij krijgen die een handje willen helpen op 7 november. Mocht je op 13 februari verhinderd zijn maar toch graag willen helpen op 7 november, stuur gerust een mailtje aan regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

### Zaterdag 14 maart Sarah en Jacobus Wandeling en Fietstocht

Zoals we al in onze eerdere nieuwsbrieven beloofden als er nieuws is over 14 maart dan zullen we dat melden. Lees mee, geniet en geef je zo snel mogelijk op. Sarah en Jacobus ontmoeten elkaar in het rijk van Nijmegen.

Astrid Aansorgh viert op 15 maart dat ze Sarah mag worden. Astrid is de voorzitter van Jacobike, de werkgroep fietspelgrims. Het is haar wens om met vele pelgrims van het genootschap een bijzonder tintje aan dit jubileum te geven. Astrid verzorgt samen met Theo en Henriette de fietstocht. Anita en Jan nemen de organisatie voor de wandeltocht voor hun rekening.



Bij aankomst bij de Elegast, Rijksstraatweg 37, 6574 AC UBBERGEN trakteert Astrid. Voor iedereen is er dan koffie, thee en wat lekkers.

De wandelaars zullen starten vanaf De Elegast, Rijksstraatweg 37, 6574 AC UBBERGEN  
De wandeling is al voor een deel voorgelopen en zoals het er nu naar uitziet komt ie uit tussen de 17 en 20 km-ter. We brengen tijdens deze behoorlijk pittige wandeling door de heuvels rond Nijmegen ook een bezoek aan de Jacobskapel.

De fietsers zullen ook vanuit Ubbergen starten en gaan de Millingerwaard in, via Kekerdome naar Zyfflich waar het pelgrimspad de Via Romana neemt, via Wyler naar Kranenburg en zo weer terug

naar het begin in Ubbergen. In Kranenburg zal er een pauze zijn en zal er aandacht zijn voor oude pelgrimssporen. De fietsers zullen in Nijmegen ook een bezoek brengen aan de Jacobskapel.

Het is vanaf nu mogelijk om je op te geven voor deze bijzondere verjaardag van Astrid Aansorgh. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar [regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl](mailto:regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl) vermeld in je mail of je mee doet met de wandeltocht of de fietstocht. Na aanmelding krijgt iedereen uiterlijk 8 maart een mail met de details m.b.t. begintijd, noodnummer, en eindtijd.



## Maandag 6 april Joke Hermsen in het Akoesticum in Ede

In het Akoesticum in Ede, direct naast het station Ede-Wageningen zal Joke Hermsen op maandag 6 april een lezing geven. Joke Hermsen is schrijfster en filosofe. Ze heeft diverse boeken geschreven waaronder Kairos, Het tij keren, Melancholie van de onrust, Stil de tijd en nog vele andere titels. Joke Hermsen geeft regelmatig lezingen over haar werk in binnen en buitenland. Op haar site [jokehermsen.nl](http://jokehermsen.nl) is veel te lezen en te zien over haar.

Joke verzorgt een boeklezing over het door haar geschreven 'Kairos' .

Kairos, ook wel 'de god van het geschikte moment' genoemd. Tot aan het einde van de zestiende eeuw bleef deze mythische god van de tijd tot de verbeelding van menig filosoof, theoloog, arts of dichter spreken, want Kairos was de tijd die ertoe deed, de tijd die kansen bood of voor een doorbraak wist te zorgen. Hij vertegenwoordigde al die bevlogen momenten van schoonheid, inzicht en daadkracht die het leven bijzonder maken. Pelgrimeren is een reis voor en met jezelf, hoe verhoudt Kairos zich tot hedendaagse pelgrimage? Ervaar dit tijdens de boeklezing van Joke Hermsen.



Joke Hermsen is de 1e spreker in de serie boeklezings in de aanloop naar de Najaarsbijeenkomst van het Genootschap van Sint Jacob op 7 november 2020 op het Marnix College te Ede.

Deze avond zal muzikaal omlijst worden door een trio van het Rotterdams Conservatorium. Deze studenten verzorgden al eerder voor ons de muzikale noot bij het Nieuwjaarscafé St. Jacques in 2019. Kom en laat je deze avond meevoeren door de mooie klanken en inspirerende woorden. De avond begint om 19.00 uur met ontvangst met koffie / thee en een koekje. Om 19.30 uur start het programma. Rond 22 uur keert iedereen weer huiswaarts.

Deze avond is iedereen welkom. Leden van het NGSJ betalen € 10,00 dit is inclusief een kopje koffie / thee en een koekje bij binnenkomst. Niet leden zijn van harte uitgenodigd en betalen € 14,50 Een unieke kans om Joke Hermsen te horen en te zien. Aanmelden voor deze avond kan binnenkort . Hiervoor wordt een aparte uitnodiging verstuurd.

Het Akoesticum is te vinden direct naast het station van Ede-Wageningen, neem de uitgang via perron 1, helemaal doorlopen naar daar waar de sprinter naar Arnhem staat en ga aan het eind links

het paadje in, het Akoesticum is dan al te zien. Nieuwe Kazernelaan 2 – D42, 6711JC te Ede. Voor degene die met de auto komen. Er kan gratis geparkeerd worden.

**Deel gerust deze nieuwsbrief met vrienden, familie en bekenden. Iedereen is welkom.**

## Wijzigen van persoonlijke gegevens via de website of ledenadministratie!

Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes ontvangen over het wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer en / of andere persoonlijke gegevens. In verband met de wet AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de persoonsgegevens van jullie als leden.

Mocht het toch voorkomen dat er een ander mailadres, huisadres, telefoon nummer enz. ingevoerd moet worden; Ga naar [www.santiago.nl](http://www.santiago.nl) log in en ga naar je persoonlijke pagina, daar kun je alle persoonlijke gegevens **zelf** wijzigen. Een mail sturen naar de landelijke organisatie kan ook; [ledenadministratie@santiago.nl](mailto:ledenadministratie@santiago.nl)  
**Als regio doen wij dus niets met verzoeken om persoonlijke gegevens te veranderen. Wij vragen hiervoor begrip.**



De volgende [nieuwsbrief](#) verschijnt eind februari 2020

Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag vóór 20 februari 2020

Stuur uw bijdrage naar [regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl](mailto:regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl)

---

**Wie wandelt, wandelt nooit alleen  
altijd zijn er wel vogels, altijd de wind  
of de waterstromen  
de bronnetjes soms  
of passanten.**

**Altijd zijn er de bomen  
en de wolken die je groeten  
of de strakke blauwe hemel  
en de zijwegen en kruispunten  
die vragen om een keuze.**

**Altijd zijn er je gedachten  
die meentrekken als engelen  
of als duivels, die je plagen  
alleen wandelen bestaat niet**

**Wandelen brengt je ook altijd weer  
op je innerlijke weg  
en brengt je thuis.**