



Hallo Pelgrimsvrienden,

Heeft u ook zo genoten van de vallende bladeren deze herfst? De prachtige kleuren in het bos? De geweldige wandeltemperaturen? Wat is er de afgelopen tijd weer veel gebeurd. In deze nieuwsbrief veel nieuws. Nog even nagenieten van de terugkomavond. En er is nieuws over de SnertWandeling en de Spaanse lessen in onze regio. De regio Brabant verzorgt een mooie wandeling en nodigt iedereen uit onze regio van harte uit hieraan deel te nemen. Een bezoek aan het Catharijneconvent is ook zeer aan te bevelen, dit is een mooie aanvulling op onze eigen SnertWandeling. Maar natuurlijk zien wij u ook graag bij...

Het 4^e Café St. Jacques

We zijn al weer toe aan ons 4^e Café St. Jacques. Elke eerste donderdag van de maand zijn we blij verrast dat er zoveel Pelgrims de weg weten te vinden naar Oosterbeek. Het is een gezellige inloop, er is herkenning, er wordt info gevraagd en gegeven. Er zijn boekjes om in te kijken. En genoeg ervaren pelgrims om vragen aan te stellen. De vorige keer werd het café zelfs spontaan voorzien van muziek. Zo maken we echt het Café St. Jacques met en voor elkaar.

Van 17.00 tot 19.00 uur staan de deuren open om verhalen te delen en informatie te vragen. Vanaf 19.00 uur serveert het naastgelegen restaurant Tjoe's een pelgrimsbuffet. Wilt u mee-eten? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 2 dagen tevoren even een mailtje via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl Kosten voor de maaltijd (+/- € 15,00) en de drankjes zijn voor eigen rekening. Voor het Café St. Jacques is opgeven niet noodzakelijk, u mag gewoon binnenwandelen. Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek.

De datums voor de komende **Cafés St. Jacques** zijn:

6 december 2018	4 april 2019
3 januari 2019	2 mei 2019
7 februari 2019	6 juni 2019
7 maart 2019	4 juli 2019



Terugkomavond 15 november in Jonkvrouw Brantsen in Rheden

In het najaar is er traditioneel een gelegenheid waarbij de pelgrims die dat jaar op pad gegaan zijn hun ervaringen kunnen uitwisselen. Vijftien mensen waren daarvoor naar Rheden getogen en, naast 11 ervaren pelgrims, waren er ook twee echtparen die bezig waren met de voorbereidingen van hun eerste Camino. Roon Hulshoff opende avond met een beeld en geluidimpressie van zijn meest recente tocht, te fiets via de Camino Frances vanuit Bayonne (FR) naar Santiago de Compostella. Voor velen een feest der herkenning, niet alleen vanwege de bekende high-lights, maar vooral door de prachtige sfeerbeelden van de mooie natuur in Noord Spanje.

Daarna kregen de pelgrims via post-its de ruimte om op te schrijven met welke drie zaken ze van doen hadden gehad

1. Wat was je verwachting voordat je begon en meest moverende reden om de tocht te ondernemen
2. Wat is de meest indrukwekkende ervaring
3. Wat houdt je vast, wat heeft de Camino met je gedaan

Deze methode leidde tot een scala van prachtige, heel persoonlijke verhalen over ieders ervaringen onderweg. Niet alleen de anekdotes, het gevoel van: geen zorgen het komt goed, en de ontmoetingen onderweg maakten iedereen blij gestemd over de tocht. Opvallend was de constatering dat volgens de aanwezigen mensen niet stil staan bij tegenvallende zaken, maar juist opgetogen zijn over het totaal. De meeste pelgrims waren alweer bezig met het uitstippelen van de volgende tocht en maken daarmee het gevoel van het ondernemen van de Camino een onderdeel van hun leven, een deel van hun "way of live".

De magie van: de Camino raakt je, of je hem nu een keer loopt of fietst, dan wel je telkens weer op pad gaat is nog niet echt verklaard. Het virus heerst echter! Binnen de openheid en vertrouwdheid van medepelgrims hebben we een mooi gesprek gehad. Met een Cafe Saint Jacques inclusief door Marc zelf gebrouwen bier, konden we de avond afsluiten.

Dank aan onze gastheer Marc, en Roon die ons door de avond gidste.



Aanmelding voor de 3e SnertWandeling, zaterdag 8 december 2018

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er al heel veel aanmeldingen binnen gekomen voor de **SnertWandeling op zaterdag 8 december**.

Het programma is nu bekend en u kunt zich nog opgeven. Wacht niet te lang want vol is vol. Samen met leden van het Cunera Gilde hebben we een aantrekkelijk programma voor u samengesteld:

9.45 – 10.15 Staat er koffie en thee klaar.

10.15 – 10.30 Vertellen Ans Pilkes en Theo Peek ons over de geschiedenis van de Gedachteniskerk.

10.30 u vertrekken we vanaf de Gedachteniskerk te **Rhenen** voor een prachtige tocht over de heuvels en door de dalen van de Grebbeberg.

12.30 u tot 13.15 u is er een korte pauze met koffie / thee en wat lekkers.

15.15 uur zullen we aankomen bij de Cunera kerk waar Tom Leker, lid van ons genootschap en voorzitter van het Cunera Gilde, ons alles kan vertellen over de Cunera kerk. Voor wie het leuk vindt is er de mogelijkheid om zowel in de Gedachteniskerk als in de Cunera kerk een stempel in uw Credential te laten zetten. Vergeet niet uw pelgrimspaspoort mee te nemen als u de stempels wilt.

Ook is het mogelijk om in de Cunera kerk een Pelgrimsinsigne (zie afbeelding) te kopen van St Cunera. Kosten zijn € 7,50 (eigen kosten, contant te betalen) U steunt hiermee het Cunera Gilde. Na het bezoek aan de Cunera kerk lopen we nog een klein stukje naar de Gedachteniskerk waar we rond 16.15 u aan de warme Snert kunnen.



U bent vanaf 9.45 uur van harte welkom in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 3911 JG Rhenen. Parkeren kan bij de kerk. De Gedachteniskerk is ook gemakkelijk bereikbaar met het OV, ca. 8 minuten lopen vanaf het station. We lopen in een ontspannen tempo en genieten van de prachtige omgeving van Rhenen. U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen en drinken voor onderweg. Er zijn, behalve als u het pelgrimsinsigne wilt, aan deze dag geen kosten verbonden, een donativo wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan d.m.v. een mailtje te sturen naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl



Spaanse Les gaat bijna van start. Meld je aan voor 10 december. Er zijn nog maar een paar plaatsjes vrij!

In de vorige nieuwsbrief(zie onderstaand bericht) hebben we de Cursus Spaans voor 2019 weer aangekondigd. De beginners groep heeft al zo veel aanmeldingen dat die definitief doorgaat, volgens het aangegeven schema. Er zijn nog enkele aanmeldingen mogelijk.

De belangstelling voor de vervolg groep blijft iets achter: als we medio december ons minimumaantal bereikt hebben, gaat die ook door. Daarom: als u als pelgrim ook elementair of meer basaal het Spaans wil beheersen, **meld u dan aan voor 10 december 2018!** Zodat wij op tijd de boeken kunnen regelen. Deze ontvangt u bij aanvang van de eerste les.

Onderstaande agenda zijn de les dagen, allen op donderdag.

Programma: Beginners groep van 13.45 – 15.15 uur,

Programma: Vervolg groep van 15.30 – 17.00 uur.

Les 1	10 januari 2019
Les 2	17 januari
Rustweek	24 januari: bedoeld voor zelfstudie, inhalen opgelopen achterstand en eventueel inhalen uitgevallen les
Les 3	31 januari
Les 4	7 februari
Rustweek	14 februari (zie toelichting hierboven)
Les 5	21 februari
Les 6	28 februari
Rustweek	7 maart (=Carnavalsvakantie onderwijs)
Les 7	14 maart
Les 8	21 maart 2019
Eventuele inhaalweek:	28 maart 2019



De kosten zullen tussen de € 60,00 en € 65,00 zijn. De lessen worden in Elst gegeven. In gebouw de "Hoeksteen", Pr. Irenestraat 58, 6661 EA Elst. De Hoeksteen is 10 minuten lopen van NS-station Elst. Gratis parkeren is meestal mogelijk op de grote parkeerplaats aan de andere kant van de Dorpsstraat. Wilt u zich aanmelden dan graag een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl met vermelding van Naam en gewenste groep Beginners of de Vervolg cursus.

Herhaalde oproep regiocommissie kascontrole

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we 2 personen voor de kascontrole commissie. Dhr. C. Wischhoff, onze gastheer bij het Café St. Jacques, heeft zich gemeld om deze taak op zich te nemen. Hartelijk dank daarvoor. Wie o wie is de 2^e persoon die samen met Dhr. Wischhoff deze taak wil uitvoeren?



De kascontrole wordt elk jaar door 2 personen gedaan. Voor de kascontrole van 2018, deze vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019, zijn wij nog op zoek naar 1 persoon die de kascontrole wil uitvoeren. Wilt u het zijn die dit jaar een gezellige avondje, middag of ochtend de financiële administratie voor ons na wilt kijken? Meld u aan door een mailtje te sturen naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

Fietsnieuws vanuit het landelijk!

Goed nieuws voor de fietsende pelgrim onder ons. Er is een landelijk comité opgericht dat zich in gaat zetten om de fietsende pelgrim meer een gezicht te geven binnen het Genootschap. Hierdoor zal er meer aandacht, ondersteuning en dus ook aansluiting zijn met de fietsers zodat deze groep pelgrims meer gehoord en gezien wordt.

Astrid Aansorgh – vaak ook aanwezig bij onze Café St Jacques bijeenkomsten in Oosterbeek - is voorzitter van dit comité en zal vanuit de regio's worden ondersteund. Vanuit onze regio commissie zal Roon Hulshoff aanspreekpunt voor haar zijn. Uiteraard is het comité naargeestig op zoek naar enthousiaste fietsers die aan dit initiatief een bijdrage willen leveren.

Waar zal het comité zich onder andere mee bezig gaan houden:

- Onderhouden van de routes beschreven door Clemens Sweerman zoals bijvoorbeeld de Jacobswegen en de fietsroute Langs Oude Wegen
- Historische informatie bijhouden over deze routes
- LF routes aan laten sluiten bij Jacobalia wanneer het startpunt anders is dan Haarlem of Maastricht
- Route Antwerpen naar St Quentin via Laon naar Langs Oude Wegen verder ontwikkelen
- Pelgrimswegen in Nederland vormgeven voor de fietsers, door onder meer GPS routes te ontwikkelen
- Activiteiten voor fietsers vormgeven

Mocht je direct willen aanmelden om een bijdrage te leveren aan het comité neem dan contact op met Astrid Aansorgh (astrid.aansorgh@gmail.com / +31 (0)6 16 03 59 64) of neem contact op met Roon Hulshoff via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl



15 december Natuurwandeling van regio Den Bosch

De **regiocommissie van Den Bosch** organiseert op 15 december 2018 een wandeling rondom Nijmegen. De N70 natuurwandeling.



Klik [hier](#) voor info.

Er wordt gestart om 10 uur bij restaurant Tante Koosje, Berg en Dalseweg 359, 6522 CK te Nijmegen. Wilt u meewandelen, ontmoeten, genieten, schrijf u dan in voor dit leuke initiatief van onze buur regio. Aanmelden kan door een mailtje naar rinsejanse@gmail.com met vermelding van naam, emailadres en (mobiel) telefoonnummer te sturen.

Datums in 2019 die interessant voor u kunnen zijn

2 februari Midwinterwandeling.

2 maart landelijke dag in Utrecht, met mogelijkheid tot bezoek aan wandel- en fietsbeurs.

11 en 12 mei 2 daagse met overnachting voor de wandelaars en de fietsers.

29 juli St. Jacobsdag.



Deze activiteiten zijn nog in ontwikkeling. Alleen dat de data vast staan.

Mocht u mee willen denken over de invulling van deze activiteiten dan horen wij het graag.

Ondertussen gaan wij vast door met brainstormen, voorwandelen, locaties bekijken, en verrassingen bedenken om van alle activiteiten dagen te maken die inspireren, motiveren, en activeren.



Tentoonstelling Relieken in het Catharijneconvent

Wat is de kracht van relieken? Waarom worden ze gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor? Maak in deze unieke tentoonstelling kennis met dit fascinerende en eeuwenoude fenomeen. U staat oog in oog met de meest bijzondere relieken uit verschillende tijden, culturen en religies. Voor meer info www.catharijneconvent.nl/bezoeken/tentoonstellingen/relieken/

Deze tentoonstelling is nog t/m 3 februari te bezoeken. Openingstijden en prijzen zijn te vinden de website.

Op **16 december** is er van 14.00 – 15.00 uur een lezing over de Heilige Ursula en haar gezellinnen, waaronder Cunera van Rhenen (zie afbeelding), van wie de wurgdoek te zien is op de **tentoonstelling Relieken**. De lezing vindt plaats op zondag 16 december van 14.00-15.00 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling. Aanmelden (tijdens kantooruren van 9:00-17:00) via info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35

*Samen delen, samen onderweg zijn,
samen de wereld om ons heen een stukje mooier maken.
Als pelgrim onderweg er voor elkaar zijn.*

Tot ziens,
pelgrimgroeten van de regiocommissie:
Jan, Marc, Helene, Roan en Anita