

Vertrek:	Kantine van Rheko
Adres:	IJsselsingel 19, 6991ZP Rheden
Tijd:	10.30 uur
Nood nummer	
Marsleiders	Jan, Roon, Marc

Pelgrimeren met de Jeugd.

Een unieke mogelijkheid voor een mini camino met je (klein) kind



Velen van ons willen hun enthousiasme over de tocht naar Santiago delen met zoveel mogelijk mensen, maar zeker ook met hun (klein)kinderen. Wat is er nu mooier dan dat tijdens een mini uitvoering van de Camino in onze eigen omgeving te doen **samen** met uw (klein) kinderen en met alle rituelen die er bij horen.

Op 2 mei 2018 krijgt u de kans om samen met de organisatie van de Regio Arnhem Nijmegen in het kader van Santiago aan het Wad een bijzondere versie van de Camino gestalte te geven. Een mini

Camino voor kinderen samen met hun ouders en / of grootouders.

Wij zorgen voor een wandelstaf , een schelp en een pelgrimspaspoort voor alle kinderen. Er is ruimte voor het leggen van een steen en we bezoeken de BOMENKATHEDRAAL. Het gaat erom, dat we de drie essenties van het pelgrimeren overbrengen: Beweging, Bewustwording en Belangstelling.

Onder begeleiding van ervaren pelgrims gaan we een mooie tocht lopen in de omgeving van Rheden. De start is op 2 mei 2018 om 10.30 uur bij de kantine van Rheko, IJsselsingel 19 in Rheden;

We lopen in totaal ca 10 km met een pauze halverwege bij het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld een bezoek aan de bomen kathedraal. Dit is een privé bos dat door eigenaresse aangeplant is in de vorm van een kathedraal. De eigenaresse heeft jaren geleden zelf naar Santiago de Compostela gelopen en wilde uit dankbaarheid aan deze unieke tocht een blijvende herinnering maken. Dat is de bomenkathedraal geworden. Normaal is deze gesloten, maar **deze dag** gaan wij via en geheime ingang naar een uniek stukje bos diep verscholen in het woud. De bomenkathedraal gaat dus speciaal voor deze mini camino open. Grijp deze kans om samen met kinderen en kleinkinderen hiervan te kunnen genieten.





Hoewel de natuur van de Veluwe al één en al inspiratie is zullen we jullie op pad sturen met een aantal vragen. Kinderen gaan samen met ouders en grootouders op zoek naar het antwoord op deze vragen. Deze bijzondere Camino dag valt precies in de Meivakantie en is gericht op kinderen van groep 7/8 en de brugklassen;

Ter inspiratie een paar verhaaltjes van deelnemers aan van groep 8 van Rhedense scholen die eerder mee gedaan hebben aan dit prachtige project. [Klik hier.](#)

Geef je snel op voor deze prachtige Camino dag in de Rhedense natuur vol uitdagingen en inspiratie.
Vol = Vol