



Beste medepelgrims,

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

- 0 Theatervoorstelling SANTIAGO, 9 oktober, theater de Kik in Elst;
- 0 Terugkomavond, "pelgrims vertellen elkaar", 2 november in Rheden;
- 0 Midwinter "snertwandeling" omgeving Rheden, 10 december in Rheden;
- 0 Helene en Maria stellen zich voor als nieuwe leden regiocommissie.

Wij zien u graag op een van de activiteiten, de regiocommissie,

Jeannette, Helene, Maria, Marc, Ton en John

Theatervoorstelling SANTIAGO, 9 oktober, theater de Kik in Elst

In een zoektocht naar de oorsprong van de muziek die hen bindt, reizen ze elkaar tegemoet naar Santiago de Compostela. Vaarzon Morel neemt de zilverroute vanuit het diepste zuiden van Spanje, de bakermat van de flamenco, en Jansen de oeroude pelgrimsroute vanuit het Keltische noorden.

SANTIAGO is een muzikale en spirituele reis, waarin ze antwoord proberen te vinden op hun vragen. Wat brengt hen samen, wie gingen hen voor? En waar staan ze nu zelf, in de muziek en in hun leven? Het theaterconcert SANTIAGO verbindt het aardse met het mystieke, en reist over oude wegen, via dichters, schilders en schrijvers, langs christelijke, Moorse en heidense paden. Met liedjes in het Nederlands, Engels, Spaans en Keltisch, gaan Vaarzon Morel en Jansen op zoek naar de schoonheid die hen inspireert en bindt.

Muziek kan een gevoelige snaar raken en ontroeren. De kans is groot dat deze voorstelling u terug neemt naar ervaringen en gevoelens tijdens uw camino, recent of al jaren terug. Gun u zelf, vriend en/of partner dit sfeervolle "zondagmiddag uit" in een muzikale camino omgeving.

Anders dan de vorige keer kunt u deze kaarten niet reserveren per email, maar alleen bestellen door de kosten van de kaart(en) over te maken naar het bankrekeningnummer van de regio: NL52 RABO 0141 4701 27 t.n.v. NL Gen van St Jacob onder vermelding van aantal kaarten, naam en e-mailadres (hier sturen wij het toegangsbewijs naar toe). De kosten bedragen 10 Euro (inclusief consumptie pauze) voor leden en 15 Euro voor niet-leden. Wacht niet met bestellen, het aantal kaarten is beperkt en wordt tot half september exclusief aan de leden van onze regio aangeboden, daarna gaan de mogelijk nog resterende kaarten in de vrije verkoop.

Wanneer: Zondagmiddag 9 oktober (tijdstip volgt nog)
Waar: Theater De Kik, Dorpsstraat 39, 6661 EG Elst. Gratis parkeren in de buurt. Zie bijlage routebeschrijving <http://theaterdekik.nl/contact/>. Afstand trein 7 minuten lopen.
Kosten: 10 Euro (inclusief consumptie pauze) voor leden en 15,00 Euro voor niet-leden

Terugkomavond, “pelgrims vertellen elkaar”.

Even als vorig jaar willen we op 2 november weer een “terugkomavond” organiseren als vervolg op de in het voorjaar 2016 gehouden “startersavond”, de informatieavond voor aanstaande caminogangers, in Rheden. De terugkomavond is bedoeld voor de caminogangers 2016 om ervaringen en verhalen tijdens de camino met elkaar te delen.

Het programma voor de avond is nog redelijk open. De opzet is om u, als caminogangers 2016, volledig te betrekken bij de programmering van de avond. Inbreng als foto's, tekeningen, verhalen en gedichten, met of zonder begeleidende Powerpoint beelden zijn van harte welkom. Alles kan, niets moet.

Afhankelijk van aantal aanmeldingen zal de groep opgesplitst worden in wandelaars en fietsers. De avond zal worden afgesloten met een café St. Jacques.

Aanmeldingen voor deze avond en uw inbreng voor de avond graag via het regio e-mailadres regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

Wanneer: Dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur op 2 november 2016

Waar: Kerkelijk Centrum Jonkvrouwe Brantsen, Dorpsstraat 70 te Rheden. Gratis parkeren in de buurt.

Kosten: Geen

Midwinter snertwandeling omgeving Rheden, 10 december in Rheden

Een nieuwe activiteit voor onze regio, de midwinter wandeling “snertwandeling”. Het programma van deze zaterdag activiteit moet nog volledig worden uitgewerkt. Het belooft een mooie wandeling te worden in de prachtige natuur van de Veluwe rondom Rheden. De startplaats zal station Rheden zijn. De dag zal worden besloten met een drankje en een heerlijke kop snert in het kerkelijk centrum in Rheden. Nadere info volgt nog.

Helene en Maria stellen zich voor als nieuwe leden regiocommissie.

Nadat Bert Poelert had aangegeven te willen stoppen met het werk voor de commissie hebben wij een oproep aan de leden gedaan om ons team te komen versterken. Hierop hebben Helene Bontjer en Maria Mestrom positief gereageerd. Sinds half augustus zijn zij actief lid van de commissie.

Allereerst willen wij Bert hierbij bedanken voor zijn inspirerende inbreng in de commissie en voor zijn onvergetelijke spirituele avond in Nijmegen in 2014. Hierna zijn we ontzettend blij met de komst van Maria en Helene, die zich hieronder kort voorstellen.

Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Helene Bontjer.

Nadat ik in het afgelopen voorjaar terug was gekomen uit Santiago de Compostella, kwam de oproep van het regionale bestuur Arnhem-Nijmegen van het Genootschap van St. Jacob weer

in mijn herinnering. Men vroeg nieuwe leden ter versterking van het bestaande team en dat zette mij tot nadenken.

Ik ben H el ene Bontjer, moeder van 3 dochters, oma van 4 kleinkinderen, wonend in Huissen en 68 jaar jong.

In de afgelopen 5 jaar ben ik in jaarlijkse etappes van Amsterdam naar Santiago de Compostella gewandeld; daarvoor heb ik in Itali  gelopen van La Verna via Assisi naar Rome (in een groep en dat heeft een ander karakter).

De tocht door Nederland, Belgi , Frankrijk en Spanje naar Santiago heb ik in al zijn aspecten als een geweldige belevenis ervaren. U kent het waarschijnlijk wel: de moeite die het kost je los te rukken uit je comfortzone, de verrukking van het onderweg zijn, het overweldigd raken door de schoonheid van de natuur, het meditatieve aspect van het ononderbroken dagelijkse wandelen, de hitte, de regen, het ploeteren door de modder, de kou, het jezelf tegenkomen op een niet mis te verstane manier, de buitengewoon mooie ontmoetingen, de geboden gastvrijheid, de bijzondere overnachtingsplekken, de vreugde van het steeds weer aankomen; echt te veel om alles hier te benoemen.

Ik zou iedereen van harte een dergelijke ervaring willen gunnen! En dat is dan meteen ook de reden dat ik heb besloten mijn steentje te willen bijdragen aan het regionaal bestuur. Daarbij speelt mee dat ik me, aangekomen in Santiago, nu een "volwaardig" pelgrim voel, voorgoed behept met het wandelvirus, en van daaruit me helemaal kan inzetten voor het bestuur.

Ik hoop velen van u in de toekomst te ontmoeten om verder van gedachten te wisselen en er samen rijker van te worden!

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Maria Mestrom.

Van het bestaan van het NGSJ hoorde ik pas nadat mijn man Jaap de Camino del Norte had gelopen na zijn pensionering in 2010.

Ik haalde hem op in Santiago en was daar toen voor de derde keer .

Ik zelf liep diverse trajecten van de Camino Frances en van Muxia tot Finisterra in 1998.

Dat was mijn tweede bezoek aan Santiago.

De eerste keer was ik er per auto met caravan op weg naar Portugal samen met mijn gezin in 1987. Je kon de kathedraal zo in en uit lopen.

De passie voor wandelen is daar ontstaan want vervolgens begonnen we thuis aan het Pieterpad, het Pelgrimspad, het Krijtlandpad en andere paden als voorbereiding op de camino die we niet in schoolvakanties wilden lopen vanwege de warmte.

Na thuiskomst van Jaaps Camino del Norte werden we lid van het genootschap in de regio Oost. Angela Frieling vroeg ons om een wandeling rond Zutphen te organiseren hetgeen we met veel plezier hebben gedaan.

Nadat we verhuisd waren naar Groesbeek wilde ik graag weer deelnemen aan de activiteiten van deze regio.

We bezochten de prachtige voorstelling in Elst dit voorjaar en toen de oproep kwam om de werkgroep te versterken, heb ik ja gezegd.

Ook ben ik sinds kort lid van de landelijke werkgroep spiritualiteit van het NGSJ.

Je kunt overal op de wereld wandelen maar de camino is en blijft voor mij heel speciaal.

De verbondenheid met de andere wandelaars is daar zeker een belangrijk aspect van.

Zo kwamen wij, de camino gangers uit 1998, dit jaar voor de 18e keer bij elkaar terwijl ik van andere wandelreizen niemand meer terugzie. Gelouterd door het leven, zien we het mooiste wat er is, in elkaar. Durven we elkaar onze grootste kwetsbaarheden toe te vertrouwen.

Volgend jaar gaan we ("es God bleef") weer naar Santiago, per fiets via de Camino Portugues. Jacobus blijft roepen.... Maar nu eerst met veel zin aan de slag in de regio!