



---

### **Nieuwsbrief maart 2015**

Beste medepelgrims,

Deze nieuwsbrief is onderverdeeld naar drie onderwerpen. Onder het kopje Organisatie activiteiten doen we verslag over een peiling onder onze leden naar de belangstelling voor soort te organiseren activiteiten. De resultaten van deze peiling vormden de basis voor de plannen van de regiocommissie voor 2015 en erna. Ook aan deze plannen en de wijze waarop we dit samen met de leden willen organiseren wordt aandacht besteed.

Onder het kopje Activiteiten 2015 staan de concreet geplande activiteiten voor 2015 vermeld. Tevens een vooraankondiging van een interessante cursus van 3 avonden, "Geschiedenis, kunst en cultuur van de camino Frances", mogelijk te houden in het najaar van 2015.

Onder het kopje Verslag afgelopen periode tenslotte een kort verslag van de georganiseerde activiteiten.

We zien u graag op een van de activiteiten, de regiocommissie,

Jeannette, John, Bert, Ton en Marc

Jeannette Wismans	Oud Zevenaarsedijk 19	6905 BJ Zevenaar	(0316) 34 3488
Bert Poelert	Sumatrastraat 6	6524 KK Nijmegen	(024) 374 5620
Ton Hulshoff,	Hofweg 4	6905 AT Zevenaar	(0316) 34 1900
Marc Koch,	Europalaan 11	6991 DA Rheden	(026) 495 4467
John Segers,	Sittardstraat 48	6845 DK Arnhem	(026) 381 5666

e-mail: regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

## Organisatie activiteiten.

### Peiling naar belangstelling

De onverwacht grote opkomst bij de spiritualiteitbijeenkomst, 20 november in Nijmegen heeft de commissie tot denken gezet over de vraag, waar nu precies de belangstelling ligt van de leden van regio Arnhem/Nijmegen. Dit heeft geleid tot een email peiling naar deze belangstelling, eind 2014.

Om de drempel voor invulling zo laag mogelijk te houden werden er per email 3 vragen gesteld.

1. Voor welke mogelijk te organiseren activiteit in 2015 heeft u belangstelling?
2. Heeft u suggesties voor de invulling van deze activiteiten?
3. Zou u eventueel een rol willen vervullen bij de invulling van deze activiteiten?

De enquête is alleen per email aan de leden verstuurd. Er is eenmalig een oproep gedaan. 43 leden hebben gereageerd op de enquête. Dit is ruim 6 % van de verstuurd e-mails.



Grafiek: belangstelling leden naar soort activiteiten in percentage van het totaal aantal beantwoorders

Uitwerking van de peiling leverde een aantal opvallende zaken op:

- De belangstelling voor wandelen is het grootst van alle activiteiten. 70 % van de beantwoorders geeft aan belangstelling voor wandelen te hebben. Dit percentage is twee keer zo groot dan dat voor fietsen.
- De totale belangstelling voor fysieke activiteiten (wandelen + fietsen) blijkt ongeveer even groot als de belangstelling voor activiteiten met een puur geestelijk karakter (sociaal, spiritueel).
- Gemiddeld geeft een lid aan, aan 3 activiteiten te willen meedoen. Men kan dus zeggen dat er een brede belangstelling is voor de verschillende soorten activiteiten.
- Bij alle profielen is belangstelling voor sociale activiteiten en Jacobsdag.
- De activiteiten informatief en (begeleiding) pelgrimeren voor de jeugd scoren het laagst. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat de doelgroep van deze activiteiten maar beperkt aanwezig is onder de doelgroep van de peiling.

Naast de cijfermatige informatie leverde de peiling ook talrijke suggesties en enthousiaste ideeën op over mogelijk te organiseren activiteiten. Als regiocommissie waren wij zeer verheugd over aantal en kwaliteit van de reacties en wij hebben bij de plannen voor 2015 direct gebruik kunnen maken van het aanbod van enkele leden om mee te werken en denken.

### Streefprogramma te organiseren activiteiten

De peiling is gehouden om de wensen m.b.t. de in 2015 te organiseren activiteiten beter te leren kennen. Wat betekenen de resultaten van deze peiling nu voor de te maken keuzes over de te

organiseren activiteiten in 2015? In onderstaande tabel zijn de conclusies m.b.t. te organiseren activiteiten schematisch in een tabel weergegeven.

	Voorjaar	Zomer	Najaar
Wandelen	Ja		Ja
Fietsen	Ja		
Sociaal			Ja
Spiritueel	Ja		
Informatief	Ja		
Jeugd			Ja
Jacobsdag		Ja	

*Tabel; streefprogramma te organiseren activiteiten.*

De regiocommissie heeft besloten om te streven naar een programma dat in verhouding staat met de uitslag van de peiling. Dit betekent in het voorjaar de organisatie van wandel, fiets, spirituele en informatieve activiteiten. In de zomer de viering van de naamdag St. Jacob. En in het najaar wandel, sociale en pelgrimeren voor de jeugd activiteiten. Dit is uitdrukkelijk een streefprogramma. In de praktijk blijken sommige activiteiten niet te kunnen en anderzijds blijken er andere thema's/onderwerpen langs te komen die de regiocommissie ook graag wil faciliteren.

#### Werkgroepen.

Het streefprogramma is redelijk ambitieus en kan niet zonder de hulp van onze leden gerealiseerd worden. Om niet steeds ad hoc hulp te hoeven vragen, willen we deze hulp vooraf organiseren. Andere regio's werken hiertoe met werkgroepen. Deze groepen zijn aanspreekpunt voor een bepaald soort activiteit, zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen of pelgrimeren voor de jeugd. Binnen een werkgroep werken leden met een gemeenschappelijk passie samen aan de organisatie van bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor de aankomende pelgrims die vragen hebben over een specifieke activiteit. Zij zijn dan als het ware mentor voor de aankomende fietsers en/of wandelaars.

Wij roepen hierbij enthousiaste fietsers, wandelaars, begeleiders voor pelgrimeren voor de jeugd op, om aan een van de werkgroepen mee te doen (email naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl).

## **Activiteiten 2015.**

Hieronder een totaaloverzicht van de nu bekende te organiseren activiteiten, met een korte toelichting per activiteit.

### 25 april wandeltocht in de Betuwe.

In de periode dat de Betuwe op zijn mooist is, heeft wandel enthousiasteling Geert Elfrink uit Zevenaar hier een tocht uitgestippeld. De start van de tocht zal zijn om 11.00 uur op het station in Elst (Gelderland) en circa 14 km bedragen. De tocht is opgebouwd uit een natuur (rondom Elst) en een cultuurgedeelte (door Elst, met veel opmerkelijke panden en karakteristieke plekken. 'Highlight' is de Grote of St. Maartenskerk uit de 15e eeuw). De wandeltocht zal omstreeks 16.15 uur worden afgesloten met een eenvoudige pelgrimsmaaltijd en drankje in het Ontmoetingscentrum "De Hoeksteen", Prinses Irenestraat 58 Elst. Tijdens deze afsluiting zal fietser Henk Nijland, wethouder Henk uit Duiven, vertellen over zijn ervaringen tijdens fietstochten naar Rome en Santiago.

### 25 april fietstocht rondom Arnhem.

Fiets enthousiasteling Wim van Reikum uit Driel heeft een fietstocht uitgezet rondom Arnhem. De tocht is in totaal 61,5 km en omvat een deel van de Betuwe en een stuk geaccidenteerd terrein bij Oosterbeek, Warnsborn en deels het Roozendaalsche veld. Starttijd omstreeks 10.45 uur op het station Elst (Gelderland). Het is een prachtige tocht die heel mooi de verscheidenheid van de omgeving Arnhem weergeeft. De fietstocht zal omstreeks 16.15 uur worden afgesloten met een eenvoudige pelgrimsmaaltijd en drankje in het Ontmoetingscentrum "De Hoeksteen", Prinses Irenestraat 58, Elst. Tijdens deze afsluiting zal fietser Henk Nijland, wethouder Henk uit Duiven, vertellen over zijn ervaringen tijdens fietstochten naar Rome en Santiago.

### 26 juli viering Jacobsdag in het Dominicanenklooster Huissen. Verdere details volgen nog.

### Pelgrimeren voor de jeugd.

Ook dit jaar willen wij deze activiteit aanbieden aan een aantal scholen. Momenteel richten wij ons op scholen in de gemeente Rheden. We hebben contact met het Riqq, het cultuurbedrijf van deze gemeente. Zij leggen voor ons contact met scholen.

Wij hebben een min of meer vaste route van Velp naar Dieren of andersom (ongeveer 13 km). Wij hebben voor dit voorjaar 3 data vastgelegd waarop we met een klas op pad willen gaan: 10 april, 22 mei en 29 mei. Er worden groepjes gevormd van 4 of 5 kinderen die wandelen met een ervaren pelgrim.

Op deze dagen kunnen wij nog hulp gebruiken van pelgrims. Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u meer informatie meldt u dan bij Gerrit Modderkolk, tel. 06-53520420 of per e-mail [g.modderkolk@chello.nl](mailto:g.modderkolk@chello.nl), of Marc Koch, tel 06-29257172, e-mail [marc.koch269@gmail.com](mailto:marc.koch269@gmail.com).

Najaar 2015, cursus geschiedenis, kunst en cultuur Camino Frances door landelijke Werkgroep Geschiedenis en Cultuur van het Genootschap. Bij voldoende belangstelling zal deze cursus gehouden worden in onze regio.

In deze cursus wordt ingegaan op vragen en thema's rondom het ontstaan, de geschiedenis en de kunst en cultuur van de Camino Francés. Aandacht wordt besteed aan de belangrijkste kunststijlen langs de Camino én aan oude verhalen en legenden. De behandelde stof wordt toegelicht met beeldmateriaal en stil gestaan wordt bij beeldbepalende kerken, kloosters, steden, dorpen en andere wetenswaardigheden langs de Camino. De cursus omvat drie onderling samenhangende avonden. Als basisboek wordt gebruikt het boek van Mireille Madou

Onderweg naar Santiago. Een camino van kunst, cultuur, legenden en verhalen. Waanders, Zwolle, 2010. Voor wie zich verder in de stof wil verdiepen zal een beknopte literatuurlijst beschikbaar zijn. Uw inleiders zijn: Herman Holtmaat, Nico van Heijningen en Tieleke Huijbers. De cursus is zowel voor pelgrims (lopers en fietsers) die nog naar Santiago gaan, als ook voor diegenen die hun tocht al gemaakt hebben en voor hen die zich willen verdiepen in de cultuurschatten.

## ***Verslag afgelopen periode.***

### Pelgrimeren voor de jeugd, september 2014

In deze nieuwsbrief leest u een enthousiast verslag van de jeugdpedelgrimage van groep 8 van basisschool de Akker uit Dieren door Gerrit Modderkolk en van 2 kinderen die deelnamen.

Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 zijn een groep enthousiaste pelgrims met groep acht van basisschool "de Akker" uit Dieren in de huid van een pelgrim gekropen.

Na een voorbereidend praatje in de klas over het "pelgrimeren" en het beantwoorden van vragen, werd er een datum geprikt.

Op vrijdag 19 september zijn we met vier groepen gestart in Velp. Aan de rand van de Veluwezoom zijn we die dag via een zelf bepilde route naar Dieren gelopen.

Onderweg hebben we het met de kinderen over allerlei onderwerpen gehad. Zoals: school, vriendjes, vriendinnetjes, toekomst, familie, natuur, liefde, pelgrims, etc.

Onderweg een aantal keren, zoals een echte pelgrim, in de natuur gegeten. De meeste kinderen hadden een echte rugzak, waaruit het eten en drinken tevoorschijn kwam.

Via het IVN bezoekerscentrum kwamen we bij de bomenkathedraal van Marianne van der Does in Rheden. Daar hield deze een praatje over haar eigen pelgrimstocht en de bomenkathedraal.

De kinderen mochten daar bij het stenen altaartje de meegebrachte steen (met de daarbij horende gedachte) neerleggen.

Tussen de middag hebben we zittend en liggend in het park bij het congrescentrum "Rhederoord" gegeten. Het laatste stuk naar de school in Dieren verliep voorspoedig. De leerlingen voelden wel de spieren, maar dat was natuurlijk ook de bedoeling.

Enkele weken later hebben we de tocht geëvalueerd. De kinderen hadden erg genoten. Haalden leuke herinneringen op. Ze keken met plezier terug op deze mooie dag.

### Pelgrimstocht september 2014, (Mariette)

Vrijdagochtend gingen we met de klas een pelgrimstocht lopen van wel ongeveer 13 kilometer!

We kwamen gewoon half 9 op school en daarna werden we met auto's naar een rotonde in Velp gebracht. Daar kregen we allemaal een Jacobsschelp, zodat ze konden zien dat we een pelgrim zijn. Daarna gingen we lopend verder door het bos. In het begin had je veel heuvels daar moest je even doorheen komen, maar uiteindelijk was je het gewend. Tijdens de tocht kwamen we dieren tegen zoals wilde paarden maar ook kikkers, we kwamen ook bij een bezoekerscentrum waar je een zwijnenkuil had waar veel van ons in gingen. Dat was wel grappig. Toen liepen we weer verder, uiteindelijk kwamen we bij een hek waar een vrouw op ons zat te wachten. Zij had een bomenkathedraal waar we heel stil moesten zijn, omdat het een rustgevende plek was. Daar vertelde ze van alles en daar mochten we ook onze steen neer leggen waar we iets op hadden geschreven, waar je van hield of wat je kwijt wou. Uiteindelijk liepen we weer verder en gingen we lunchen. Dat was heerlijk, want we hadden allemaal trek! En vanaf daar liepen we terug naar dieren naar de school. Ook al deden onze benen zeer het was heel leerzaam en leuk!!

### Pelgrimstocht september 2014 (Manouk)

Vrijdag 19 september gingen we pelgrimeren. We gingen vanaf Velp terug naar school lopen.

Onze begeleiders waren mensen die de tocht naar Santiago de Compostella hadden gelopen.

Onderweg hebben we ook nog gezellig gekletst. Zonder hen waren we echt verdwaald! We

hebben ongeveer 15 km gelopen en daar deden we ongeveer 7 uur over. We moesten allemaal een rugzak mee nemen, daar moesten we een lunchpakket en genoeg drinken in doen voor de

hele tocht. We werden met auto's naar de rotonde in Velp gebracht. Daar kregen we een Jacobs schelp. Toen gingen we lopen. Het was een heel eind lopen en uiteindelijk kwamen we bij het Bezoekerscentrum, daar was een zwijnen kuil. We sprongen erin en deden wilde zwijnen pakken aan. We liepen verder. Toen leidde een vrouw ons naar een bomenkathedraal. Daar mocht eigenlijk niemand komen, maar wij wel. We gingen in een halve cirkel zitten toen werden we allemaal ineens stil. We moesten onze steen met iets erop geschreven neer leggen. Dat vond ik nog wel het leukste. We liepen verder door de bossen en over de heuvels en kwamen ook aan bij een waterbron daar kon je je flesje vullen. We liepen naar school en op school kwamen we niet meer van onze stoelen af! Uiteindelijk mochten we eindelijk naar huis.

Spiritualiteitbijeenkomst 20 november 2014 in Nijmegen (zie verslag van de avond van de spiritualiteit op de regiopagina van [www.Santiago.nl](http://www.Santiago.nl))

Informatiebijeenkomst starters, 3 maart in Rheden (John Segers)

Deze avond was bedoeld voor starters en introducés, zij die nog dit jaar (voor het eerst) op pad gaan naar Santiago de Compostella. Uit de ledenadministratie bleek dat er de laatste anderhalf jaar zo'n 150! nieuwe leden zich hadden aangemeld. De uitnodiging is per email alleen naar deze leden verstuurd. Hiernaast heeft er een aankondiging in Ultreia gestaan. De opkomst in de zaal van het Kerkelijk Centrum Jonkvrouwe Brantsen te Rheden was boven verwachting. Op een gegeven moment waren er stoelen te kort en dat betekent dat er meer dan 50 mensen aanwezig waren. Na een korte introductie over het Genootschap van St Jacob, de plaats van de regio Arnhem/Nijmegen hierin en een toelichting op het begrip pelgrimeren gingen de wandelaars en fietsers uiteen naar aparte zalen. De wandelaars kregen vervolgens een workshop door Helmut Brouwer, waarin thematisch alle vragen van de wandelaars werden behandeld. De fietsers konden hun vragen stellen aan fiets enthousiasteling Wim van Rekum. In het café St Jacques wat hierna volgde leverde een korte evaluatie onder de starters alleen maar positieve reacties op "dankbaar dat de regio dit georganiseerd heeft", "heeft me nieuwe dingen geleerd", "heeft me geholpen bij de keuze" enz.

Voor de organisatoren van deze avond was het bijzonder leuk om te merken dat er gaande de avond een enthousiasme zich meester maakte over de groep, dat aanstekelijk werkte: "ik zou ook wel weer zin hebben om te gaan". Tot slot was het voor de organisatoren geen verrassing meer dat er unaniem positief gereageerd werd op de laatste vraag: zullen we in het najaar weer zo'n avond organiseren waarin jullie je verhaal kwijt kunnen? "Doen".