



Nieuwsbrief februari 2013

Beste Regioleden,

De 1^e nieuwsbrief van dit jaar met informatie over het programma voor de komende tijd en een terugblik op onze laatste activiteit van 2012 van een van de deelnemers. Ook vind u aan het einde een oproep van een paar enthousiaste pelgrims.

Terugblik:

17 november 2012 Regiobijeenkomst NGSJ Arnhem-Nijmegen

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben kunnen lezen: Assel, waar het Don Bosco Centrum gelegen is, ligt iets ten zuidwesten van Hoog Soeren, vlakbij Apeldoorn op de Veluwe. Een prachtige bos- en heiderijke omgeving waar de groep pelgrims uit de omgeving van Arnhem-Nijmegen het zeer naar de zin heeft. Op deze bij tijden zonnige zondag werden we ontvangen door organisatoren Joop, Marc en Riet met koffie en zelfgebakken koek. De sfeer is gemoedelijk, want alle neuzen staan dezelfde kant op: in de richting van Santiago de Compostela.

We gaan er eens goed voor zitten, want Gerrit Modderkolk houdt een humoristisch verslag van zijn camino. Op de beamer zien we foto's van de reis en Gerrit vertelt open over hoe hij aan zijn schelp is gekomen met het gelukspoppetje eraan, dat hem op de reis heeft vergezeld. Langs luxe kloosters en schamele onderkomens, verlaten benzinstations en rijkversierde kathedralen voert zijn reis. Onderweg ontmoette hij vele medepelgrims waar hij stukken mee optrok en waarmee de wegen weer scheidden. De 33 aanwezigen hangen aan zijn lippen, als gewezen schoolmeester weet hij zijn publiek te boeien en te vermaken.

Hierna krijgen we een lunch. Na de broodjes 'smeren we hem'. Joop heeft de wandeling via internet op gezocht en hem met Marc toen voor gelopen en Marc heeft hem toen voor de zekerheid gelijk op de GPS gezet zodat we niet mis konden lopen. Wie liepen langs modderige verlaten paadjes door bos en over de uitgebloeide, maar nog altijd prachtige heide. Aan de bomen zit nog blad, maar het zal niet lang meer duren of de winter breekt aan. Middenin lopend, vliegen de wandel- en uitrustingstips je om de oren. Hele en halve levensverhalen worden verteld en ieder geniet van de tocht en elkaar.

Bij terugkomst in het Don Bosco Centrum vertellen andere pelgrims hun verhalen. De man uit Zevenaar verhaalt van een oude boer in een oude auto die scheldend op zijn vrouw hem half Frankrijk laat zien, en Marc heeft het over een fortuinlijke pelgrim die aankomt op plaatsen waar een onfortuinlijke Paus had moeten aankomen.

We nemen nog een wijntje (no vino, no peregrino) en zien terug op een geslaagde dag op de Veluwe. Joop, Marc en Riet bedanken we voor de perfecte organisatie en graag tot een volgende keer.

Miriam uit Westervoort

Komende activiteiten:

Hieronder geven wij eerst een totaaloverzicht van diverse activiteiten, zowel van onze regio als van andere organisaties, daarna eventueel een toelichting per activiteit.

16 maart Landelijke Voorjaarsbijeenkomst te Delft

17 maart Landelijke pelgrismis Roermond ([meer](#))

- 6 april Informatiedag wandelaars en fietsers te Rheden met aansluiten een wandeling ([meer](#))
- 25 mei Regio fietstocht Zuid West Veluwe ([meer](#))
- 16 juni Wandeling Jacobspad 1^e etappe Millingen Kranenburg [meer](#)
- 28 juli St. Jacobsdag te Nijmegen [meer](#)
- 5 en 6 oktober 2 daagse pelgrimstocht naar Kevelaer, Jacobspad 2^e en 3^e etappe [meer](#)
- November Regiodag, informatie volgt later.

Toelichting bij de activiteiten:

17 maart

Landelijke Pelgrimsmis in de kathedraal te Roermond; aanvang 11.30

[Klik hier voor meer informatie en opgave pelgrimszegen.](#)

6 april

Helmut Brouwer, fiets- en wandelpelgrim, geeft vanmorgen in Rheden een presentatie over zijn tochten. Deze presentatie is heel informatief voor aanstaande pelgrims, zowel fietsers als wandelaars. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Programma:

10.00 uur ontvangst met koffie

10.30 uur presentatie Helmut

11.45 uur vragen

12.30 uur lunch. Wij zorgen voor broodjes.

13.30 start wandeling

16.30 afsluiting in een horecagelegenheid

Deze presentatie wordt gehouden in het Kerkelijk Centrum Jonkvrouwe Brantsen te Rheden, Dorpsstraat 70

Route: naar Rheden **Openbaar vervoer**;

vanaf NS station Arnhem – Zutphen en Zutphen – Arnhem (stoptrein) station Rheden of buslijn Connexion lijn 43, halte Groenestraat / Pannenkoekenhuis Strijland. Vervolgens loopt u de Groenestraat helemaal af tot de Dorpsstraat, deze gaat u linksaf in.

Of met Connexion lijn 29 halte Oranjeweg/Groenestraat. In de bocht van de Oranjeweg vervolgens de Dorpsstraat in lopen.

Per auto, van uit Arnhem – Nijmegen – Zevenaar - Wageningen via Velperbroek A 348 op Richting Zutphen, afslag Rheden onder snelweg door en deze weg volgen en in de bocht naar links, rechtsaf de Dorpsstraat in na ongeveer 100 mtr vind u aan de linker zijde, op de hoek van de Kerkstraat en tegenover de Ned. Herv. kerk, het Centrum Jonkvrouwe Brantsen.

Van uit Dieren – Zutphen – Doesburg de A348, afslag Rheden onderaan de afslag rechtsaf en dan verder zoals hierboven beschreven.

25 mei

Fietstocht Zuid West Veluwe, verzorg door Arjan Mooij.

Een ontspannen tocht van +/- 50 km, te starten in Arnhem-Zuid, rustig aan met koffie en thee te beginnen.

Het belooft een prachtige tocht te worden enheerlijk weer, slechts een klein deel over onverharde paden, Op het verste punt bezoekje aan een gratis toegankelijk Afrikaanse beelden tentoonstelling.

Ondertussen hebben we genoeg tijd om elkaar beter te leren kennen en eigen wandel/fietservaringen uit te wisselen. Ergens onderweg hebben we een leuke picknick plek waar onze meegebrachte broodjes genuttigd kunnen worden. En we worden halverwege in een “herberg” op koffie + getrakteerd.

Graag even aanmelden via de strook aan het einde of per e-mail.

Startplek en “finish” Veerpolderstraat 138 Arnhem Zuid(Malburgen) verzamelen 9.30 uur

Arjan Mooij

16 juni

JACOBSPAD Etappe 1 van Historisch Pelgrimspad tussen Rijn en Waal

We verzamelen om 9.30 uur in Millingen bij pontje aan de Rijn. We wandelen door de Gelderse Poort en de Duffelt, via Kekerdom, Zyfflich, Wyler naar Kranenburg. De afstand is 16 km.

We verwachten rond 15.00 u in Kranenburg aan te komen. Het vervoer regelen we met de mensen die zich aanmelden.

28 juli

Vandaag organiseert de Jacobskapel Nijmegen samen met de NGSJ regio Arnhem-Nijmegen, bij diezelfde Jacobskapel in de openlucht de jaarlijkse Jacobusviering; een viering waarbij pelgrims van alle gezindten zich thuis kunnen voelen. Aanvang: 10.00 uur.

Daarna is er uiteraard ook een wandeling in de fraaie omgeving van Nijmegen. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. Leden vanuit alle regio's zijn van harte welkom!

Adres: Glashuis 4, Nijmegen

Route naar de Jacobskapel:

Via het Openbaar Vervoer:

Trein: vanaf het NS-station Nijmegen is het ca 10 min. lopen; linksaf via de Stieltjesstraat (langs het Politiebureau en de Belastingdienst) en daarna de Kronenburgersingel (via het park !); aan het einde rechtsaf: de Lange Hezelstraat inlopen; na ca 150 mtr. linksaf: Glashuis; of een straat verder: Papengas.

Bus: naar het Stadsbusstation bij het NS-station van Nijmegen; lopen zoals hiervoor beschreven. Of: per bus naar de halte Plein 1944 in Nijmegen; via de Houtstraat richting Stevenskerk. Einde: linksaf de Lange Hezelstraat inlopen; na ca 150 mtr. rechtsaf: de Papengas. Na ca 100 mtr. treft u ter linkerzijde de St. Jacobskapel.

Met eigen auto:

naar de Waalkade, richting spoorbrug; diverse parkeermogelijkheden (NB: 28 juli is er geen Koopzondag in Nijmegen; dan dus hier gratis parkeren !!)

Of: parkeren in één van de parkeergarages in de Nijmeegse binnenstad; en dan te voet verder richting Stevenstoren en Lange Hezelstraat

5 en 6 oktober

Wandelweekend langs **JACOBSPAD** Etappe 2 en 3 van Historisch Pelgrimspad tussen Rijn en Waal

We verzamelen om half 10 bij de ingang van de bedevaartskerk St Petrus en Paulus in Kranenburg.

We lopen door het Reichswald, voorbij een Brits militair kerkhof, langs de Niers naar Goch. Afstand 23 km.

In Goch overnachten we in Hotel am Kastell, in 4, 3 of 2 persoonskamers. Die avond eten we in restaurant El Paso, tegenover het hotel.

De volgende morgen na een lekkeres Frühstück vervolgen we onze weg richting Kevelaar. De route loopt langs de Niers, via Weeze waar we lunchen. In bedevaartsstad Kevelaar hopen we rond 16.30 uur op de markt aan te komen waar we het weekend gezellig zullen afsluiten. Het vervoer regelen we met de mensen die zich aanmelden.

Kosten ALL-IN van dit weekend € 50,00 per persoon. Aan dit weekend kunnen maximaal 20 personen deelnemen. We noteren aanmeldingen van de deelnemers op volgorde van binnenkomst. Wanneer het aantal van 20 is bereikt komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst.

N.B. Ontvangt u deze brief per post en beschikt u over een e-mailadres waar u ook regelmatig naar kijkt? Wilt u dan dit e-mailadres aan ons doorgeven. We kunnen u dan goedkoper, sneller en frequenter informeren.

Medewerking gevraagd

Het pelgrimeren voor de jeugd krijgt vorm! Zoals op meerdere plaatsen in Nederland wordt er vanuit het Genootschap voorlichting gegeven aan basisschoolleerlingen en wordt hen een pelgrimsdag aangeboden.

Binnenkort een pilot!

Dit houdt in dat we in onze regio Arnhem/Nijmegen op een donderdag in mei met een groep acht op pad gaan. Net zoals tijdens de 'Camino' gaan we in gesprek met de kinderen. Ook zijn we bezig een drietal interessante ontmoetingen te arrangeren.

Waar we nu naar op zoek zijn: een zestal ervaren pelgrims, die het leuk vinden om eind mei 2013 met een groep van vier jongelui mee te lopen op een prachtige route langs de Veluwezoom.

Van te voren houden we een instructiebijeenkomst om u bij te praten over uw taak.

De tocht is al grotendeels verkend en ziet er veel belovend uit. De jongeren krijgen een knapzak en een pelgrimsstok mee. De tocht is ongeveer 13 km lang. Aan het eind worden de kinderen door hun ouders weer opgehaald.

Dus: als u tijd heeft en goed met jeugd overweg kunt en het liefst wat pelgrimservaring hebt, meldt u zich dan aan via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl of bel met Gerrit Modderkolk, 026-3611671 of Arjan Mooij, 026-8445179.

Gerrit Modderkolk en Arjan Mooij

Voor deelname aan de diverse regio activiteiten verzoeken wij u om u aan te melden via onderstaande strook of via e-mail.

Opgave strook graag opsturen naar een van de contactpersonen, of e-mail graag aan ons regio e-mailadres: regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

Naam: _____ Telefoon: _____
Adres: _____
Woonplaats: _____ e-mailadres: _____

geeft zich hierbij met perso(n)en op voor de regioactiviteit op

- 6 april Informatiedag met wandeling
- 25 mei regio fietstocht
- 16 juni wandeling naar Kranenburg
- 28 juli Jacobsdag Nijmegen
- 5 en 6 oktober pelgrimsweekend

van de Regio Arnhem-Nijmegen van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

Regiocontactpersonen:

Joop Kamphuis	Marc Koch
Willem Baerendszstraat 10	Europalaan 11
6991 BC Rheden	6991 DA Rheden
tel: (026) 495 4001	(026)495 4467

e-mail: regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl