



---

## Nieuwsbrief december 2013

Beste Regiolenen,

In deze nieuwsbrief een verslag van onze 2 daagse wandeling in oktober en een oproep voor vervanging van ons als regio contact personen

### **Verslag van 5 en 6 oktober**

Wandelweekend langs **JACOBSPAD** Etappe 2 en 3 van Historisch Pelgrimspad tussen Rijn en Waal. We verzamelden om half 10 bij de ingang van de bedevaartkerk St Petrus en Paulus in Kranenburg. We liepen door het Reichswald, voorbij een Brits militair kerkhof, langs de Niers naar Goch. Afstand 23 km.

In Goch overnachten we in Hotel am Kastell. Die avond eten we in restaurant El Paso, tegenover het hotel. De volgende morgen na een lekker Frühstück vervolgen we onze weg richting Kevelaar. De route loopt langs de Niers, via Weeze waar we lunchen. In bedevaart stad Kevelaar komen we rond 4 uur op het plein voor de Kathedraal aan waar we het weekend gezellig afsluiten. Het vervoer was prima geregeld, er was een bus die ons terug bracht naar Kranenburg..

Enkele reacties van deelnemers:

*Ja, wat was dat voor mij een bijzondere ervaring. Heel veel dank aan Mieke en Joop. Maar ook aan allen waarmee ik zulke waardevolle gesprekken heb ervaren. De tocht alleen al was genieten. Mooi, en dan ook nog zo'n fijn wandelwee en zo goed georganiseerd! Heel, heel veel dank aan allen!*

*Ik heb geen E mailadressen, dus ik hoop dat mijn berichtje bij iedereen aankomt.*



*Wat ik zo fijn vond, was dat ik zo mezelf kon zijn. Dat voelde zo goed! Vaak heb je in groepen dat er door iemand de boventoon gevoerd wordt en dan de norm bepaald wordt. Er was ruimte voor mij om mezelf te zijn. De afsluiting in Kevelaar heeft me intens geroerd. Ook door het zingen van jou Joop.....mooi! Er kwamen veel ervaringen bij mij naar boven, vanuit mijn jeugd. Mijn religieuze achtergrond, dat heb ik heel positief ervaren en kon dat delen met mensen uit deze groep. Veel dank voor wat deze tocht mij heeft gegeven. Ik hoop om met jullie deze tocht*



*voort te zetten! Lieve groet, Anne*

*Beste allen,  
Natuurlijk zal ik in herhaling vervallen maar het mag best nóg een keer ( en nog een keer en nog een keer...) Gezegd worden: het was dik genieten dit weekend.  
In de eerste plaats dank zij de fantastische organisatie*

*en voorbereiding van Mieke en Joop.  
En verder was het ook een fijne groep mensen waardoor het een bijzonder weekend werd.  
Ook voor mij was het een eerste kennismaking met een georganiseerde activiteit van de regio afdeling en ik heb me er heel welkom gevoeld.  
Het bereiken van ons doel: Kevelaer en het orgelconcert plus de zang van Joop waren een heel mooie afsluiting.  
Dat zijn van die momenten die je niet snel vergeet.  
Lieve mensen: bedankt hiervoor.*



*Tot een volgende keer, en ik hoop dat Giny dan ook weer van de partij kan zijn, hopelijk ben je weer opgeknapt.*

*Groet Mirjam Jansen*

*Dag allemaal,  
Wat een fantastisch weekend, organisatie bedankt voor al het werk!  
Een prima hotel, lekker eten, het prachtige weer, en een hele mooie route. Voor mij was het de eerste keer dat ik meeging. Maar wat een fijne mensen heb ik*



*ontmoet.*

*Ervaringen uitgewisseld, maar er was ook ruimte voor andere gesprekken, erg fijn.*

*En dan dat bezoek aan de kathedraal in Kevelaer, Joop wat heb je prachtig gezongen, erg emotioneel voor mij, bedankt!*

*Ik hoop dat Giny weer opgeknapt is en Frans ook goed thuis gekomen is.*

*Verder houd ik me ook wel aanbevolen voor foto's, zelf had ik geen fototoestel bij me.*

*Hopelijk tot een volgende keer, en voor nu, geniet het leven!*

*Lieve groet allen van Gerda*



## Interview met Jeroen Gooskens

Op de website van ons genootschap is het door Leo Jacobs en Leo Baeten gemaakte interview met Jeroen Gooskens, schrijver van het bekende boek "Ver Onderweg" te zien. Jeroen was een actief lid van onze regio en voorganger in de Jacobskapel in Nijmegen. Jeroen overleed in maart

van dit jaar. Het interview is af te spelen via de volgende link:

<https://www.santiago.nl/content/op-zoek-naar/12590>

Een gesprek van bijna 1 uur, zeer de moeite waard. Van harte aanbevolen.

## Regiocontactpersonen

Na ruim 6 jaar is bij ons het enthousiasme om jullie regiocontactpersonen te zijn wat afgenomen. Wij merken dat het lastig wordt om ons op te laden en activiteiten te organiseren. De nieuwe activiteit van afgelopen jaar, pelgrimeren voor de jeugd, gaf ons wel weer energie. Ook hebben we bij diverse activiteiten hulp gekregen van leden van onze regio. Toch is nu het moment daar om te zoeken naar opvolgers. Wij zijn op zoek naar enthousiaste pelgrims die de kar van onze regio willen trekken. Wij denken dat het goed zou zijn om in plaats van 2 regiocontactpersonen een regiobestuur te vormen van ongeveer 5 of 6 leden, die dan samen verantwoordelijk zijn voor de activiteiten in onze regio. Komend jaar, 2014, zijn wij beschikbaar om samen met nieuwe mensen de regioactiviteiten voor te bereiden en nieuwe pelgrims te informeren over de Camino. Ook het pelgrimeren voor de jeugd zal in 2014 doorgaan..

Hebt u interesse of wilt u meer weten over het werk van regiocontactpersoon, neem gerust contact met ons op.

Joop Kamphuis  
Willem Baerendszstraat 10  
6991 BC Rheden  
tel: (026) 495 4001

Marc Koch  
Europalaan 11  
6991 DA Rheden  
(026)495 4467

e-mail: [regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl](mailto:regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl)

Tot slot wensen wij u prettige feestdagen en een fantastisch pelgrimsjaar 2014.

Joop Kamphuis  
Marc Koch