

Beste regioleden,

Hierbij ontvangt u onze 1e nieuwsbrief van 2010. De allereerste nieuwsbrief voor onze nieuwe leden die we onlangs welkom hebben geheten.

De Najaarsbijeenkomst in november 2009, georganiseerd door onze regio, is een geweldig succes geworden. Onze regio heeft veel complimenten gekregen voor de organisatie. Het organisatiecomité is er erg druk mee geweest, maar we hebben er ook veel plezier aan beleefd. Gevolg van de drukte rond de organisatie van de Najaarsbijeenkomst is dat we geen activiteit voor de regio hebben georganiseerd in november zoals vorig jaar. In 2010 willen we dat wel weer doen.



In deze nieuwsbrief leest u een verslag van Camiel Baerwaldt over de viering van St. Jacob op 26 juli en over de wandeling naar Domein Hof te Dieren die was voorbereid door Riet Mars, een kort verslag over de wijnproeverij van oktober en een korte terugblik op de door onze regio georganiseerde Najaarsbijeenkomst.

Terugblik:

26 juli 2009

Viering van de feestdag van Jacobus in Rheden en Dieren.

Als kersverse pelgrim (ik heb 9 juni j.l. te voet het graf van de apostel bereikt vanuit St Jean Pied de Port), mocht ik voor het eerst een activiteit van de NGSJ regio Arnhem Nijmegen meemaken.

En wat voor één, viering van de naamdag van de apostel! Traditiegetrouw gevierd samen met de Vrienden van de Jacobuskerk te Nijmegen.

Als pelgrim was ik gewend om me niet al te druk te maken over het menu dat de weersgoden me elke dag weer serveerden, toch heb ik ze deze keer wel even in stilte bedankt voor het heerlijk zomerse zonnetje en dito temperatuur, waarmee wij de gehele dag rijkelijk bedeed werden.

De dag begint op station Rheden, waar Jorine, mijn partner, en ik na een vroege zondagochtendreis met bus en trein zijn aangeland. Wij zijn niet de enigen. Een groep van ongeveer 15 mensen wordt na over en weer warme begroetingen, door Marc Koch naar de afgesproken ontmoetingsplaats geloodst: de bomenkathedraal op het grondgebied van één van de regioleden Marianne van de Does. Daar zijn al meer mensen aanwezig.

Voor het binnengaan van de bomenkathedraal, worden we in een kring welkom geheten door Marianne en de twee voorgangers van de ochtend Jeroen Gooskens en Paul Reehuis. Marianne geeft ons een prachtig inzicht in achtergronden en opbouw van de bomenkathedraal, wat mij het wezen van deze plek nog meer doet voelen wanneer we even later deze gewijde natuurlijke omgeving binnengaan en mogen plaatsnemen als deelnemer van de viering ter ere van Jacobus. "Zomaar een dak, boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat.....".

Na het delen van brood en wijn wachten ons na de viering heerlijke broodjes, koffie én thee in het bos, die we ons goed laten smaken. Jorine en ik maken verder kennis met de overige deelnemers, waarvan velen elkaar al kennen van eerdere bijeenkomsten en activiteiten. Ook

wij herkennen een enkeling uit de viering in de St Jacobskapel van april, waar ik mijn pelgrimszegen kreeg voor vertrek naar Santiago.

Natuurlijk ontbreekt een wandeling niet op deze dag. Na de lunch trekken we te voet langs het Beekhuizerveld en door de Middachterbossen richting Dieren. Ik herken paden die ik ook als zondagochtend ATB-er berijd en prijs mezelf weer eens gelukkig dichtbij één van de mooiste natuurgebieden van Nederland te wonen. Onderweg volgt menige (her)nieuw(d)e kennismaking. Ik denk regelmatig terug aan mijn ontmoetingen in Spanje. De zon maakt het alles bij elkaar nog plezieriger.

De wandeling eindigt op Domein Hof te Dieren, waar ons een introductie in de Hollandse wijnbouw inclusief proeverij wacht. Met een enorme passie en aanstekelijk plezier maakt Youp Cretier ons deelgenoot van de kunst van het verbouwen en tot wijn verwerken van druiven in Nederland. Natuurlijk mochten wij ook een aantal soorten van het eindproduct proeven en het moet gezegd, ze waren van een uitzonderlijke kwaliteit en smaak. Menigeen van ons nam na afloop één of meerdere flessen mee naar huis. Ter herinnering aan deze prachtige dag, of misschien gewoon omdat het gezegde ook wel zegt: “No vino, no pelegrino”

In elk geval kijk ik terug op een zeer geslaagde viering van de naamdag van St Jacobus, met dank aan Marc en Joop voor de organisatie.

Camiel Baerwaldt

2 oktober 2009

Wijnproeverij in Rheden

Op deze vrijdagavond hebben ongeveer 18 leden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor een wijnproeverij. Marieke Dijkshoorn en Bert van de Rijdt waren met een auto vol wijn vanuit Vessem naar Rheden gekomen om ons te laten proeven en te leren proeven van biologische wijnen van wijngaarden die liggen langs Jacobusroutes. Marieke en Bert zijn enthousiaste vertellers met kennis van zaken. Zij weten niet alleen veel over de wijnen, maar ook over de wijnboeren van wie zij de wijn hebben ingekocht. Bij het wijnproeven is het de bedoeling dat de wijn weer wordt uitgespuugd. Niet iedereen heeft zich bij alle wijnen daar aan gehouden. De deelnemers aan de proeverij waren erg enthousiast en we hebben reeds contact gehad met Marieke en Bert voor een vervolg dit jaar. In een volgende nieuwsbrief leest u wanneer en waar de volgende proeverij zal zijn.

7 november 2009

Landelijke Najaarsbijeenkomst te Nijmegen

Onze regio had de eer om de Landelijke Najaarsbijeenkomst te organiseren. Met een voorbereidingsgroep van 8 personen zijn we ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen met de voorbereiding, zoeken naar een thema, contacten leggen etc. Uiteindelijk hebben we met ruim 50 leden van onze regio deze dag tot een enorm succes gemaakt. Van veel kanten hebben we complimenten gekregen. Onze regio heeft een goede indruk gemaakt. Op de site van het Genootschap kunt u een impressie over de verschillende activiteiten op deze dag lezen via de volgende link: [Impressie Najaarsbijeenkomst](#)

