



# Nederlands Genootschap van Sint Jacob

*Regio Arnhem/Nijmegen*



---

## Nieuwsbrief september 2014

Beste medepelgrims,

In deze nieuwsbrief willen we kort verslag doen over een herverdeling van taken binnen de commissie regio Arnhem-Nijmegen. Hiernaast in deze brief een terugblik op de activiteiten in het voorjaar en zomer 2014 en een vooruitblik op de activiteiten in najaar 2014 en voorjaar 2015.

We zien u graag op een van de activiteiten,

Jeannette, John, Bert, Ton, Joop en Marc

Jeannette Wismans	Oud Zevenaarsedijk 19	6905 BJ Zevenaar	(0316) 34 3488
Bert Poelert	Sumatrastraat 6	6524 KK Nijmegen	(024) 374 5620
Ton Hulshoff,	Hofweg 4	6905 AT Zevenaar	(0316) 34 1900
Joop Kamphuis	Willem Baerendszstraat 10	6991 BC Rheden	(026) 495 4001
Marc Koch,	Europalaan 11	6991 DA Rheden	(026) 495 4467
John Segers,	Sittardstraat 48	6845 DK Arnhem	(026) 381 5666
e-mail:	regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl		

N.B. Ontvangt u deze brief per post en beschikt u over een e-mailadres waar u ook regelmatig naar kijkt? Wilt u dan dit e-mailadres aan ons doorgeven. We kunnen u dan goedkoper, sneller en frequenter informeren.

### **Samenstelling regiocommissie.**

Het afgelopen half jaar heeft er een herverdeling van taken binnen de commissie plaatsgevonden. Marc en Joop hebben hun taken overgedragen aan de nieuwe leden; Jeannette, Ton, Bert en John. Joop en Marc zijn bereid gevonden om hun uitgebreide kennis en ervaring met het organiseren van pelgrimsactiviteiten beschikbaar te stellen. Zij blijven als adviseur lid van de commissie

### **Terugblik activiteiten.**

Aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen door een van de deelnemers aan de volgende activiteiten:

- Wandeling en vertelling te Zevenaar, 14 juni, door Huib Zijlmans;
- Lezing over pelgrimeren en spiritualiteit in Wageningen1 juli, door Bert Poelert;
- Viering Jacobsdag, 27 juli, door John Segers.

### **Komende activiteiten**

Hieronder een totaaloverzicht van de activiteiten met een korte toelichting per activiteit.

#### 19 september, Pelgrimeren voor de jeugd, Gerrit Modderkolk.

Op vrijdag 19 sept. 2014 loopt groep acht van basisschool "de Akker" uit Dieren de 'Camino'. Er is een route van 13 km uitgezet langs de Veluwezoom van Velp naar Dieren.

Met echte Caminogangers als begeleider lopen vijf groepen van vier leerlingen de tocht.

Tijdens het lopen willen we de kinderen zich bewust laten maken van hun pelgrimstocht door het leven.

Dit doen we met de 3 B's: Bewustwording, Beweging en Belangstelling.

In Rheden brengen we een bezoek aan de bomenkathedraal. Dit is een privé bos waar door de eigenaresse (ook caminoganger) bomen zijn geplant in de vorm van een kathedraal. Een bezinningsplek bij uitstek. De tocht eindigt in Dieren. De kinderen krijgen daar hun pelgrimsbewijs uitgereikt. **Als er nog een caminoloper zich aanmeldt**, hebben we voldoende begeleiding. Een mailtje naar [g.modderkolk@chello.nl](mailto:g.modderkolk@chello.nl) voor de liefhebber. Bellen mag ook: 06-53520420

#### 20 november, Spiritualiteitsbijeenkomst in Nijmegen.

De regiegroep Arnhem-Nijmegen organiseert een avond over spiritualiteit, samen met het Vincent de Paul Center, een centrum voor sociale spiritualiteit in Nijmegen. Deze samenwerking heeft geleid tot een hele bijzondere avond voor de leden van onze regio en voor de genodigden via het Vincent de Paul Center.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 november 2014 in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat te Nijmegen. Aan de deelname zijn geen kosten verboden. Er is voldoende parkeergelegenheid. De locatie is tien minuten lopen vanaf het N.S. station Nijmegen.

De avond begint om 20.00 uur, waarbij inlopen mogelijk is vanaf 19.30 uur. De avond is rond 10.00 uur afgelopen.

Het programma luidt als volgt:

- Opening van de avond door John Segers, lid van de regiegroep en zelf pelgrim.
- Een bijdrage door Tjeu van Knippenberg, emeritus hoogleraar Praktische Theologie Universiteit Tilburg en verbonden aan het Vincent de Paul Center.
- De biografie van een leven en de gedwongen reflectie op de Camino Frances vol met spirituele belevenissen, door Bert Poelert, lid van de regiegroep.
- Na de korte pauze worden de bezoekers gevraagd hun ervaringen met de zaal te delen en/of vragen te stellen. Dit wordt begeleid door Irene Poelert, tot voor kort consultant leiderschap, mens en organisatieontwikkeling, thans manager Liander in Arnhem.
- John Segers zal de avond afsluiten en de eventuele mogelijkheden voor een soort vervolg inventariseren.

**Om enig zicht te krijgen op het aantal mensen dat deze avond zal komen, is het fijn, als u zich van te voren opgeeft voor deze avond.** Dit kan bij voorkeur op het e-mailadres regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl, of, indien dit problematisch is, telefonisch bij Bert Poelert, 024-3245620. (bij geen gehoor inspreken a.u.b.)

Indien u komt en het fijn vindt als een foto wordt getoond, die voor u van belang is voor uw eigen spiritualiteitsbeleving, kunt u deze mailen bij uw aanmelding op genoemd e-mail adres.

### Voorjaar 2015, wandeltocht en fietstocht.

Ideeën over de invulling van deze tochten moeten nog concrete vorm krijgen. We denken dat de bloesemtijd een mooie periode is. Indien u suggesties heeft voor of een leuke wandel- dan wel fietstocht wordt u van harte uitgenodigd om deze met ons te delen; e- mailadres regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

### Juli 2015, viering Jacobsdag

## **Verslag georganiseerde activiteiten 2014, door een van de deelnemers.**

### Wandeling en vertelling te Zevenaar, 14 juni, door Huib Zijlmans:

Er waren 20 deelnemers aanwezig. Onder leiding van de hr. Ton Hulshof, zelf inwoner van het bezochte Oud-Zevenaar werd voor 10 uur de koffie voortvarend uitgeserveerd en aan de zakelijke informatieverstrekking begonnen. Er was gelegenheid om de nieuwe leden van het regiobestuur te leren kennen. Ook werd nog eens gewezen op de viering van de naamdag van Jacobus welke op 27 juli in de Jacobuskerk in Nijmegen zal plaatsvinden.

Om 10.15 uur nam Ton ons mee door de Rijnstrangen over een voie verte, die voor velen geen trage weg bleek te zijn. Met een vervolg over de wegen naar "De Panoven" en langs de petgaten en een groot wiel terug bleek hij meester van de tijd te zijn: Op de minuut nauwkeurig volgens het programma.

Joop Otten stond ons op te wachten om een uitleg te geven over het gebied en de historie van Oud-Zevenaar. Over de loop van de Rijn, vlak langs de kerk, over de eerste akten met de naamsvermelding en vooral over de legering van prins Maurits vlak voor de deur. Een bewogen geschiedenis die ook in de kerk zijn sporen heeft nagelaten.

De kerk is vanaf de middeleeuwen een rooms-katholiek bedevaart huis voor Maria, met een wonderbeeld en een kleine albasten piëta die helaas ontvreemd is. In de zijbeuk die begin vorige eeuw werd gebouwd bevinden zich prachtige glas- en loodramen die door Joep Nicolas gemaakt werden. De kerk wordt de komende zomermaanden opengesteld voor het publiek.

Na een "eenvoudige" doch voedzame maaltijd (met speciale dank aan de fam. Hulshof) was het tijd voor het verhaal van Jan Swart. Hij maakte de pelgrimage van Zevenaar naar Rome te voet, deed dat al eerder naar Santiago en vroeg of we geïnteresseerd waren in de foto's, zijn verhalen of een vergelijking van de twee tochten. De belangstelling van het gezelschap ging in eerste instantie uit naar een vergelijkend warenonderzoek. Was de tocht naar Santiago anders dan de tocht naar Rome?

Jan liep naar Santiago vanaf het "heitelân", te weten St. Jacobiparochie. Bij de tocht naar Rome lag de nadruk op Assisi en het leven van Franciscus (zijn derde voornaam). Twee boekwerken over zijn leven gingen in de rugzak mee, waardoor de gedragen last op 17 kg kwam.

Op beide tochten was er de beleving van de stilte, de historie en het onderweg zijn.

Maar er waren ook grote verschillen. De tocht naar Rome kenmerkte zich doordat hij geen andere pelgrims ontmoette. Dat terwijl hij door toeristische attracties liep als de Rhein, de Romantische Strasse en de Via Claudia Augusta. De gemiddelde kosten per dag waren dan ook zeker twee keer die van de Camino. En soms was het moeilijk onderdak te krijgen. Zelfs bij kloosters was je soms niet welkom. Maar ook menig kerkdeur was gesloten en als ze open waren was het eerder sprake van bezienswaardigheden dan van plekken voor contemplatie.

Het was een reis met fysieke inspanningen door de hoogteverschillen en soms steile bergpaden, met name in de Appenijnen. De weg langs Assisi naar Rome was fysiek niet eenvoudig.

Er waren ook hoogtepunten:

- Het bezoek aan La Verna waar Franciscus de stigmata ontving met nu een gastvrij klooster en een indrukwekkende processie.
- De klim naar de Monte Adone van waaruit de Duitsers in WO II de omgeving beheersten.
- De gratis overnachtingen die er soms waren.
- Het bezoek aan de Franciscaner kloosters.

De aankomst in Rome is een aankomst in een wereldstad en niet in een provincieplaats als Santiago. De drukte overvalt je zodat je blij bent met de rust in het park tegenover de St Jan van Lateranen waar het beeld van Franciscus staat.

Het verhaal over de verschillen werd ondersteund met wat beelden van die interessante plekken. En met drie verhalen uit zijn dagboek waarin we konden meevoelen om pelgrim te zijn.

Ton bedankte op het eind van de bijeenkomst beide sprekers. Het was een welbesteed deel van de dag geweest. Waarvoor dank aan de organisatoren.

Lezing over pelgrimeren en spiritualiteit in Wageningen 1 juli, door Bert Poelert;

Regelmatig worden de leden van de regiegroep om advies gevraagd over pelgrimeren, bepaalde routes, soms om onzekerheden weg te nemen of om nog meer inspiratie op te doen.

Wat minder vaak komen er verzoeken voor lezingen. In dit geval ging het om een verzoek uit Wageningen. In deze gemeente komen de inwoners, die zich hebben opgegeven voor de Nijmeegse vierdaagse, elke zomer bij elkaar voor kennismaking en het uitwisselen van verhalen in het bijzijn van een lid van het Wageningse gemeentebestuur. Meestal is er dan spreker over wandelen. Dit keer was het idee ontstaan om een externe spreker te vragen wat over pelgrimeren te komen vertellen.

Op 1 juli 2014 heeft een van de leden van de regiegroep, Bert Poelert, voor deze groep wandelaars een verhaal verteld over zijn eigen pelgrimstocht van St. Jean Pied de Port naar Santiago de Compostella. Bijna de gehele bijdrage ging over de ervaren spiritualiteit. De dertig toehoorders, inclusief de wethouder voor sportzaken, bleken enorm geïnteresseerd. Hoewel pelgrimeren een hele andere inhoud heeft dan het lopen van de vierdaagse, bleken er veel parallellen. De regiegroep had al ingeschat dat spiritualiteit een belangwekkend onderwerp zou kunnen zijn, maar met deze ervaring in Wageningen durft de regiegroep een speciale activiteit vorm te geven rond het thema spiritualiteit. Een aankondiging van deze speciale bijeenkomst treft u hiervoor in deze nieuwsbrief aan.

Viering Jacobsdag, 27 juli, door John Segers.

Op 27 juli vond de traditionele viering van de Jacobsdag weer plaats bij de St. Jacobskapel in Nijmegen. Het was voor mij de eerste keer dat ik deze viering meemaakte. Het verrassende aan deze dag voor mij was, dat ik mij gedurende de dag regelmatig weer onderweg, op weg naar Santiago of Rome voelde. Allereerst het weer en de omgeving van de kapel. Het prachtige weer en de sfeer van de dienst buiten op het pleintje paste perfect in een zuidelijk plaatje. Dan de mensen met wie ik onderweg sprak kenden dezelfde openheid en vriendelijkheid als de pelgrims onderweg op een van mijn camino's. Plaatsen, ervaringen en gevoelens bleken onverwacht gemeenschappelijk te zijn.

Het thema van de wandeling "Nijmegen omarmt de Waal", werd met groot enthousiasme en deskundigheid gebracht en toegelicht (waarvoor mijn complimenten aan Frans Kusters die op het allerlaatste moment een zieke collega verving).

Over de organisatie van de dag niets dan lof. Mijn dank aan allen die deze dag bijna professioneel hebben verzorgd.