

Vrijwilligersavond t.b.v. de Landelijke dag 7 november 2020

Verslag

Aanmeldingen

Aangemeld 51 pelgrims: Aanwezig 30 pelgrims, afwezig met kennisgeving 21 pelgrims

Na de uitnodigingen in de afgelopen nieuwsbrieven liep het storm met de aanmeldingen om vrijwilliger te kunnen zijn op de Landelijke Dag in november. We hebben maar liefst 51 aanmeldingen gekregen. Wat een mooi aantal. Dank voor jullie enthousiasme.

Op 13 februari zijn er 30 pelgrims gekomen om te horen over de plannen voor de Landelijke Dag 2020. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt dit verslag en de power point presentatie die we hebben laten zien.

Welkomstwoord

Jan Kaspers opende de avond door iedereen welkom te heten en daarna meteen het stokje over te dragen aan Roon. Jan was namelijk zijn stem zo goed als kwijt en niet in staat om lang achter elkaar te praten.

Presentatie context thema

Roon heeft ons een inspirerende power point presentatie laten zien. Hij heeft ons meegenomen naar hoe; **De reis van je ziel wordt verlicht door gele pijlen**. Dit is het thema van deze landelijke dag.

Website Genootschap Sint Jacob

Zie hiervoor ook de link naar de pagina's op de website van het Genootschap van Sint Jacob:

<https://www.santiago.nl/reis-van-je-ziel>



We luisterden met z'n allen naar een mooi stuk klassieke muziek terwijl er glazen potjes met gele pijlen en een brandend kaarsje uitgedeeld werd. Mooi om te merken dat de helpende handjes er al meteen waren. Toen iedereen zijn kaarsje had verstomde het geroezemoes en zat eenieder even rustig te genieten van het moment. Wat een prachtig begin van een aantal mooie maanden van samen werken aan het gezamenlijke doel.



Vorbereidingen

Aan de hand van de presentatie heeft Roon laten zien wat we als regiocommissie al hebben voorbereid.

Locatie

De locatie is; Het Marnixcollege aan de Prins Bernhardlaan in Ede en de Antonius van Padua kerk aan de stationsweg in Ede. Beide locaties zijn op loopafstand van het station. Samen met een delegatie van het landelijk hebben Roon, Jan onlangs een bezoek gebracht aan het Marnix en heeft het landelijk bestuur zijn goedkeuring over deze locatie uitgesproken.

Prominente sprekers

Verder zijn er 2 prominente sprekers uitgenodigd te weten; Joke Hermsen en Willem Glaudemans. Joke Hermsen, psychologe en schrijfster, zal in de ochtend een lezing geven in de grote zaal van het Marnix. Willem Glaudemans, Neerlandicus, vertaler van spirituele boeken en schrijver van de Biblos serie biedt in de middag via een lezing verdieping in de reis van de ziel. Zie <https://www.santiago.nl/reis-van-je-ziel/boeklezing>

Pelgrimeren voor de jeugd

Speciale aandacht is er ook voor Pelgrimeren voor de Jeugd. Leerlingen die een dag als echte pelgrim vanuit hun eigen school naar de Cisterciënzer Abdij Koningsoord lopen. Tijdens de landelijke dag vindt er een



verdieping plaats. Vanuit het programma 'Jong Talent' zal Willem Glaudemans in een workshop, met leerlingen die hun eigen antwoorden naar boven halen, hen zo meer bewust maken van hun talenten en de keuzes die zij kunnen maken in hun leven.

Invulling landelijke dag

Hoe de landelijke dag er verder uit gaat zien? Wij verwachten dat er tussen de 800 en 900 pelgrims de weg naar Ede zullen weten te vinden op 7 november 2020. Dat betekent dat de dag er als volgt zal gaan uitzien:

De dag is in 4 blokken verdeeld. Elk blok weer in 4 onderdelen. Er zijn dus minstens 16 onderdelen waar pelgrims zich straks voor kunnen inschrijven. Uiteraard zal men een keuze moeten maken, want je kunt tenslotte in elk blok maar 1x ergens aan deelnemen. Elk blok duurt ongeveer 5 kwartier.

Tussen 9 en 9.45 uur is er inloop met koffie, thee en wat lekkers.

Om 9.45 uur is de officiële opening door? (Wordt aan gewerkt)

Om 10.00 uur begint het eerste blok van 4 onderdelen.

Om 11.15 uur begint het tweede blok van 4 onderdelen. Hiervan is 1 deel gereserveerd voor de ledenvergadering.

Van 12.30 tot 13.45 uur is er lunch

Van 13.45 tot 15.00 uur is het 3^e blok met 4 onderdelen

Van 15.00 tot 16.15 is het 4^e blok met 4 onderdelen.

Hierna is er het optreden van El Orfeón en het uitzwaaien van de vertrekkende pelgrims.

We sluiten af met het Café St. Jacques

De namen van de personen die we tot nu toe hebben die de blokken gaan vullen zijn:

- Willien van Dam/ spiegelbeesten/ www.spiegelbeesten.nl
- Kees Posthumus/ Jacobus, de musical (15.00 – 16.15 uur/ www.keesposthumus.nl)
- Hubert Bastiaens/ spirituele wandeling voor maximaal 20 personen (2x 10 personen)/ 1x in de ochtend, 1x in de middag/ telkens 2 blokken samengevoegd/ Duur wandeling 2,5 uur/ www.bezinningscentrumdeverbinding.nl
- Michele Wattel, (Talentenspel)
- Zwave (bloemlezing)

Na de presentatie van Roon heeft Anita het stokje overgenomen en verteld dat we de organisatie tot nu toe met z'n viertjes hebben kunnen doen, maar dat er nu toch echt een punt bereikt is waarop er helpende handjes en denkende hoofden nodig zijn. Er zijn veel, heel veel vrijwilligers nodig, jullie dus, om deze dag tot een succes te maken. Een dag waarop we ons als regio kunnen laten zien, waarop we met z'n allen de schouders eronder zetten om iedereen gastvrij te onthalen en een mooie, inspirerende dag te bezorgen. Een dag waarop het thema; 'De reis van je ziel wordt verlicht door gele pijlen' een regelmatig terugkerend fenomeen zal zijn.

Dit gaat zich o.a. laten zien in de bewegwijzering, de inhoud van het programma en de presentatie van de werkgroepen binnen de Landelijke organisatie van Het Genootschap van St. Jacobus te weten;

- De werkgroep Geschiedenis en Cultuur
- De werkgroep Kleine Herbergen
- De werkgroep Roncevalles
- De werkgroep Spiritualiteit
- De werkgroep Labyrinth

Deze werkgroepen zullen van ons binnenkort een uitnodiging ontvangen om op de landelijke dag aanwezig te zijn. Deze werkgroepen zullen zo ie zo een plaatsje hebben op de infomarkt. De info markt is van 9 tot ongeveer 15.00 uur te bezoeken. De kraampjes hiervoor zullen door de hele school worden neergezet. Of de werkgroepen nog een lezing, voordracht, workshop gaan verzorgen in de blokken die nog gevuld moeten worden is nog niet bekend. Als ze zich kunnen vinden in het thema dan zijn ze van harte uitgenodigd om een lezing/ workshop tijdens deze dag te verzorgen.

Het thema **De reis van je ziel wordt verlicht door gele pijlen** zal ook terug te vinden zijn in de deelname van de personen die de nog lege blokken in het programma zullen gaan vullen, met workshops, verhalen, en wie weet wat voor verrassend nog meer.

Er is uitgelegd dat het nu de bedoeling is dat er een aantal werkgroepen binnen onze eigen regio geformeerd gaan worden. Want om nu elke keer met de hele groep vrijwilligers bij elkaar te gaan komen is niet te doen, en ook niet werkbaar. Het voorstel is dan ook om de volgende werkgroepen te vormen;

- **Werkgroep Opbouw en Afbreken** (Coördinator ??)
Ze hebben de volgende taken:
 - Indelingsplattegronden maken van het Marnix, wie komt waar.
 - Opbouw vrijdagavond
 - Laatste check en aanpassingen zaterdagmorgen
 - Aanpassingen in de loop van de dag
 - Opruimen na afloop
- **Werkgroep Catering** (coördinator Jan Kaspers)
Heeft de volgende taken
 - Onderhoud contact met de samenwerkingspartners (Rijn IJssel)
 - Koffie/ thee schenken, de hele dag door
 - Lunch voor 800 personen uitreiken
 - Borrel na afloop, evt. in samenspraak/ samenwerking met het Marnix
 - Het moet kostendekkend zijn
 - Logistiek
- **Werkgroep Ontvangst** (coördinator Anita Hendriks)
Heeft de volgende taken
 - Ontvangst Pelgrims bij het station/ parkeerterrein
 - Ontvangst gasten/ sprekers/ werkgroepen landelijk/ pelgrims bij Marnix en Kerk
 - Beveiliging
 - EHBO
 - Calamiteiten
 - Communicatie naar binnen, tijdens de dag zelf.
 - School en kerk
- **Werkgroep Bewegwijzering** (coördinator Anita Hendriks)
Heeft de volgende taken
 - Markeringen maken
 - Route van station naar school markeren
 - Route van station naar kerk markeren
 - Route van school naar kerk markeren
 - Bewegwijzering binnen de school, denk aan waar is wat, duidelijk aangeven welke workshops/ lezingen waar gehouden worden
 - Maken van de plattegrond die de pelgrims bij aankomst krijgen uitgereikt
 - Zorgen voor gidsen binnen en buiten, hele dag door vragen beantwoorden van pelgrims die zoekende zijn waar ze moeten zijn
 - Wandeling over kazerneterrein uitzetten (Ton Blokzijl), vertellen over vroeger en nu.
 - Potjes met kaarsjes, gele pijlen en lintjes maken zoals we bij de vrijwilligersavond hebben gehad. Ruim 800 stuks zijn er nodig.
- **Werkgroep Hand en Spandiensten** (coördinator ??)
Heeft de volgende taken:
 - Afval inzamelen
 - Meehelpen opbouw/ afbraak/ catering
 - Zorgen voor aanpassingen daar waar nodig tijdens de dag
 - Opruimen na afloop



- **Werkgroep Programma en Inhoud** (Coördinatoren Jan en Roon)

Heeft de volgende taken:

- Uitnodigingen maken/ versturen naar de landelijke werkgroepen
- Bedenken wie de lege plekken zou kunnen opvullen in het programma
- Uitnodigen/ benaderen van potentiële kandidaten voor het programma
- Bewaken van het thema, mensen uitnodigen die in de geest van het thema hun programma/ workshop/ lezing kunnen presenteren
- Onderhoud contact met het landelijk bestuur, bespreekt met hen de voortgang van de activiteiten
- Communicatie naar buiten, naar lokale en landelijke media, kranten, televisie, social media enz.



- **Werkgroep Coördinatoren**

Heeft de volgende taken

- Met enige regelmaat verslag doen aan de regiocommissie hoe ver alle plannen zijn binnen de werkgroep
- Het bewaken van de voortgang van de activiteiten in aanloop naar de landelijke dag
- Spreekbuis/ vraagbaak voor de vrijwilligers in de werkgroepen van de regio
- Spreekbuis van de regiocommissie naar de vrijwilligers toe



Tijdens de vrijwilligersavond lagen er lijsten op de tafels waar ieder die aanwezig was zijn/ haar naam heeft kunnen invullen. In een aparte bijlage in deze mail vinden jullie alle werkgroepen terug met de namen van de pelgrims die zich hebben opgegeven voor de diverse werkgroepen.

De pelgrims die op 13 februari niet aanwezig waren kunnen zich n.a.v. bovenstaand schrijven aanmelden bij de werkgroepen.

Meld je a.u.b. zo spoedig mogelijk aan zodat we snel een datum kunnen gaan plannen in waarop de werkgroepen afzonderlijk bij elkaar kunnen komen. Zoals jullie zien is er voor een aantal groepen nog een coördinator nodig. Meld je ook hier zo spoedig mogelijk voor aan.

Verder is er tijdens deze avond medegedeeld dat Marc Koch, onze penningmeester, na ruim 10 jaar het stokje heel graag wil gaan overdragen. Eigenlijk wilde hij dat al op 31 december j.l. maar met het organiseren van de landelijke dag in het verschiet hebben wij hem gevraagd a.u.b. nog 1 jaartje aan te blijven. Dat doet hij ook, maar wil na de landelijke dag heel graag een opvolger hebben. **Wie o Wie...wil onze nieuwe penningmeester worden?** Marc zal uiteraard zijn best doen om je in te werken en zorgen voor een duidelijke overdracht. Wie mogen wij welkom heten?

Ook zoeken wij versterking in het regiobestuur. Want zoals jullie zien zijn er maar 3 coördinatoren op voor de werkgroepen. Jan, Roon en Anita. Er zijn nu nog 2 werkgroepen die een coördinator nodig hebben. Het zou fijn zijn als diegene die coördinator voor een werkgroep wil zijn er ook over na wil denken of een plekje binnen de regiocommissie een fijn plekje is. Wij heten jullie van harte welkom. Samen staan we sterk en maken we er een mooie inspirerende, motiverende gezellige tijd van.

In juni zal er een middag/ avond zijn waarop we met alle vrijwilligers bij elkaar komen om de voortgang van de werkzaamheden in de afzonderlijke werkgroepen te bespreken. Deze datum maken we z.s.m. bekend.

Voor nu kijken wij uit naar jullie reacties en de inschrijvingen in de werkgroepen die deze avond niet aanwezig konden zijn. Wanneer iedereen zijn/ haar naam in een werkgroep heeft ingevuld dan zal het treintje gaan rijden en er initiatieven worden genomen om als werkgroep rond de tafel te gaan en plannen te maken en uit te werken.

Wij verzoeken jullie voor 10 maart a.s. kenbaar te maken in welke werkgroep je het liefst zou willen. Wie niets aangeeft zal benaderd worden voor een taak die op dat moment invulling behoeft.

Wij hebben er zin in en gaan met jullie op zoek naar hoe de

Reis van je ziel wordt verlicht door gele pijlen

Pelgrimgroetjes,

Jan, Marc, Roon en Anita

Kijk vooral op de website <https://www.santiago.nl/reis-van-je-ziel>

Voor alle info m.b.t. de landelijke dag en de activiteiten die hier vooraf aan gelinkt zijn.

Deel gerust deze link met zoveel mogelijk mensen, laat horen en zien aan iedereen dat wij als regio Arnhem-Nijmegen actief zijn met het organiseren van deze dag.

Voor info over de boeklezing van Joke Hermsen

www.santiago.nl/content/boeklezing-'kairos'-van-joke-hermsen-akoesticum-edo/170799

aanmelden kan door op het woordje – aanmelden – te klikken op bovenstaande pagina.

www.santiago.nl/content/aanmelding-boeklezing/170894

of door meteen naar deze bovenstaande link te gaan.

Met dank aan Dick Vos voor het maken van de foto's tijdens de vrijwilligersavond

https://1drv.ms/u/s!AsWI8dvRqottgZ48o2RHI_9jTqda-w?e=iLZYAp

Via deze link zijn nog meer foto's te bewonderen